



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
3 augustus 2014
Volgnummer 1127

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst Thema: Lente

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/ of met uw wijkouderling. Het beste is de predikant telefonisch bereikbaar tussen 8:45-9:15 uur of 16:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Woensdag is haar vrije dag.

Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 3 augustus 2014,

is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Organist is Corné van Doorne. Hilbrand Zintel is onze koster. De kinderoppas wordt verzorgd door Lisette Langelaar. De kindernevendienst in vakantietijd wordt geleid door Sjaan Bos.

Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.

1^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie.

Dat moeten we toch samen in stand houden

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Tiny Jongenotter

Deze week

Vakantie predikant

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met onze scribe Jan Luuk van Dijk, tel. 588793.

Zomerzangavonden 2014

De eerst komende zomerzangavond is woensdag 6 augustus in de Korenaar.

Voorganger is ds. W.G. van den Top. De zomerzangavonden beginnen om 19:00 uur. Na afloop wordt er koffie en thee geschonken.

Overige data:

13 augustus in de Bernarduskerk (Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk)

20 augustus in de Hervormde kerk (Dorpsstraat 64, Hazerswoude-Dorp)

27 augustus in de Hoeksteen (Dr. A. Schweitzerlaan 2, Benthuizen)

Pastoraat

- ❖ De behandeling van Ellen van Zanten-Zwiers gaat aanstaande week beginnen. Elke dag wordt ze bestraald. 12 augustus volgt de operatie. Ze zal dan enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven. We wensen haar en Marien veel sterkte toe de komende dagen.

Zingen: Lied 982
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 104: 8
Bemoediging en Groet - Klein Gloria
Verootmoediging
Loflied: Lied 754: 1 en 2
Wetslezing
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Zingen: Lied 383: 1 en 2
Lezen: Hooglied 2: 8-14
Zingen: Lied 839
Lezen: Matteüs 13: 1-9; 18-23
Zingen: Lied 339a
Uitleg en verkondiging
Muziek
Gebeden
Collecten
Slotlied: Lied 834
Wegzending en zegen

- ❖ Ik mag u allen de hartelijke groeten doorgeven van Ella van Wieringen-van Dijke. De gekregen aandacht in de vorm van kaartjes en bezoekjes doen haar goed.
- ❖ Ook krijgt u de hartelijke groeten van Marien en Marja Slappendel. Elke zondag zijn zij met ons verbonden als zij de kerkdiensten met ons mee vieren via internet.

Volgende week, zondag , 10 augustus 2014,

is onze voorganger ds. W. v.d. Lugt uit Houten. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Onze koster is Wim Rademaker. Bjorna Wanders verzorgt de kinderoppas. De kindernevendienst in vakantietijd wordt geleid door Tiny Jongenotter. De 1^e inzameling is voor de diaconie en de 2^e voor de kerk. Na afloop van de dienst staat er koffie voor u klaar in de Dobber.

En verder :

Zanguurtje in Driehof

We zijn op zoek naar vrijwilligers (m/v) die ons willen helpen met ons zanguurtje met de bewoners van de 1^e etage (de huiskamers). Dit gebeurt om de week op donderdagmiddag van 16:00 uur tot 16:45 uur. We hebben een paar medewerkers nodig die wat stoelen neer willen zetten en de bewoners helpen naar de hal te halen. Na het zingen ruimen we de hal met elkaar weer op. Voor vragen of aanmelden: Marlene van Veen, tel. 0619004437 of Carla Kalisvaart, tel. 587434. Opgeven via de predikanten kan ook. Dat kan ook via e-mail, dan neemt de commissie wel contact met u/jou op.

Stuur de kerk een kerk

14 september is het weer Startzondag. Het thema is 'Met hart en ziel -vieren en verbinden'. We vieren onze verbondenheid met elkaar en met God. Maar als Protestantse Gemeente in Hazerswoude-Dorp zijn we ook verbonden met de kerken wereldwijd. We willen daar graag iets zichtbaar van maken. Daarom willen wij iedereen vragen om een ansichtkaart te sturen naar de Korenaar wanneer je deze zomer op vakantie bent of een dagje uit bent geweest. Op deze kaart moet een kerk afgebeeld zijn.

De kaarten hangen we op een prikbord in de hal zodat er een kleurrijke collage ontstaat van allerlei kerken over de hele wereld. Doen jullie mee?

De kaarten kunnen gestuurd worden naar:

De Korenaar, Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp