



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
28 september 2014
Volgnummer 1135

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit zijn!

Orde van dienst Thema: Ik zal er zijn voor jou

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/ of met uw wijkouderling. Het beste is de predikant telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Woensdag is haar vrije dag.

Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 28 september 2014,

vieren we gezamenlijk met de Hervormde Gemeente een Kerk & School dienst in onze kerk. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Organist is Jos Qualm en Aad van Zanten is koster. Er is tijdens deze dienst geen kindernevendienst. Ellen Windhorst en Niels van Zanten verzorgen de kinderoppas.

De 1^e inzameling is voor de Kerk en de 2^e inzameling is voor de Diaconie. Na de dienst kunt u elkaar, onder het genot van koffie, thee of limonade, ontmoeten in de grote zaal.

Zingen: Lied 288
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 121: 1 en 4
Bemoediging en Groet - Klein Gloria
Openingsgebed
Zingen: Lied 218: 1, 2, 4 en 5
Tien Geboden
Zingen: *Uw Woord is een lamp*
Navertelling, uitleg en verkondiging - Exodus 3
Zingen: *Ik zal er zijn voor jou*
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Zingen: *Onze Vader*
Collecten
Slotlied: Lied 416
Wegzending en zegen
Amen: Lied 872

Bij de collectes,

1e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie. Dat moeten we toch samen in stand houden.



2e inzameling van uw gaven is

voor van de Bakkerij Leiden.

Straatpastor Paul Brommet is speciaal bedoeld voor dak- en thuislozen in Leiden. Hij is op straat te vinden bij de hangplekken van dak- en thuislozen en vraagt oprecht "Hoe gaat het met je?" hij verzorgt kerkdiensten met iets te eten en te drinken na afloop. Maar verzorgt ook uitvaardiensten als een passend afscheid voor mensen uit de doelgroep.

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
mw. Noordam.

Pastoraat:

Overleden

In de nacht van maandag 22 september jl. is overleden mw. Klaaske van Beek-Jaarsma. Zij is 96 jaar oud geworden. De laatste jaren van haar leven woonde zij in zorgcentrum Driehof.

Afgelopen vrijdag 26 september heeft de begrafenis plaatsgevonden. Voorafgaand aan de begrafenis hebben we haar leven herdacht in een dienst van Woord en gebed. We hoorden dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer (Romeinen 8: 39) Zondag 12 oktober zullen we mw. van Beek-Jaarsma herdenken in de kerkdienst.

Deze week:

Bijbelstudie 'Abraham'

Maandagavond van 20.00 tot 21.30u in de kerkenraadskamer
O.l.v. ds. Marloes van Doorne
kosten: bijdrage voor koffie of thee
29 september Abram en Lot (Genesis 13: 1-18)

In het najaar staan de verhalen over aartsvader Abraham en zijn familie op het leesrooster. We zullen er op zondag in de kerkdienst aandacht aan besteden in de verkondiging, maar voor iedereen die meer wil weten over de achtergrond en betekenis van deze verhalen is deze Bijbelstudiegroep.

Plexat

Ontmoetingsochtenden voor kinderen en (groot)ouders

woensdag 1 oktober - 10.00 tot 11.30u in de Korenaar

Twee keer per maand organiseren wij een ontmoetingsochtend voor alle kinderen tussen 0-4 jaar met hun ouders, verzorgers, opa's en oma's en andere oppassers. Terwijl de kinderen spelen en eventueel wat knutselen, kletsen de grote mensen en delen ze ervaringen. Vanaf 10.00u bieden wij limonade, koffie en thee aan. Om 10.15u gaan we met elkaar een paar leuke liedjes zingen. Daarna is er alle tijd om te spelen en elkaar te ontmoeten. Rond 11.30u gaan we opruimen.

De ontmoetingsochtenden worden aangeboden door de Hervormde en Protestantse gemeenten in Hazerswoude-Dorp, maar staan open voor iedereen.

Volgende week:

Zondag 5 oktober 2014,

is het Israël zondag. De dienst zal worden geleid door ds. Marloes van Doorne. Organist is Piet Boon. Cok Rademaker is dan onze koster. Ook is er kindernevendienst, onder leiding van Nicoline van Zanten en Barbera van Rijthoven. Tieke van Zanten en Suzanne van der Haven verzorgen de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor PKN Israël zondag en het onderhoudsfonds. Na de dienst bent u uitgenodigd bij de koffie in de Dobber.

Geloven met je kleinkinderen

Toerustingsochtend voor grootouders

maandag 6 oktober - 10.00 tot 12.00u (koffie staat om 9.30u klaar) in de Dobber

o.l.v. ds. Marloes van Doorne

kosten: bijdrage koffie/thee

'Wat is de hemel, oma?' 'Waarom praat u hier altijd met uw ogen dicht voordat we gaan eten, opa?'

Veel opa's en oma's worden ingezet in de opvang van kinderen. Sommigen passen af en toe op, anderen hebben vaste oppasdagen in de week. Zeker als je vaker oppast, dan word je in zekere zin ook mede-opvoeder. En dat kan ook gelden voor de geloofsopvoeding. Zeker als kleinkinderen thuis niet veel meekrijgen van het geloof, stellen ze veel vragen aan hun grootouders. Die vragen bepalen je ook weer bij je eigen geloof. Deze ochtend willen we ervaringen met elkaar uitwisselen en nadenken over welke rol grootouders kunnen spelen in de geloofsopvoeding van hun kleinkinderen.

Ben je wel geïnteresseerd, maar kan je niet op de aangegeven datum, geef het door.

En verder:

Jongerenweekend

Hé Expeditieleden m/v,

Het komt er weer aan, het aller – leukste weekend van het jaar: Het jongerenweekend! Het weekend

waarin veel gelachen en weinig geslapen wordt. Dit jaar is het thema: Expeditie Jongerenweekend!

Het weekend zal plaats vinden van: 17 oktober t/m 20 oktober In het Brabantse Heukelom (Oisterwijk)

Jongeren tussen de 10 en 17 jaar mogen mee. Meld je snel aan want vol=vol. Voor meer informatie kun je bellen naar Sophia van der Linde 0172-215261 / 06-10146536