



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

28mei 2017

Volgnummer 1274

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst

Lied voor de dienst: 213: 1,2 en 5
Welkom en mededelingen ouderling.
Intochtslied: Psalm 27: 1 en 4
Stil gebed
Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied Lied 663
Zondagsgebed
Gesprek met de kinderen
Samenzang: Jezus leeft in eeuwigheid"
(Opwekking 7, Hemelhoog)
Kinderen naar nevendienst
Schriftlezing Johannes 14: 15-21
Samenzang Lied 823: 1, 4 en 5
Overdenking
Samenzang Lied 754
Kinderen komen terug
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied Lied 416
Uitzending en zegen

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 28 mei,

gaat onze eigen predikant ds. Carla Melgers voor in de dienst en begeleidt Herman Verbree ons op het orgel. Aad van Zanten is koster, er is kindernevendienst en Celine van Rijthoven verzorgt de kinderoppas. Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade in de Dobber en in de hal.

Collecten 28 mei

1^e inzameling van uw gaven is voor **plaatselijk missionair werk**

De bijbelvakantieclub met ruim 100 deelnemende kinderen, de interkerkelijke Kaarsenactie. Verkoop van kerstkaarten, ten bate van het dak- en thuislozenproject van het Leger des Heils. Actie schoenendoos, de jaarlijkse kraam op de jaarmarkt.

De paasbroodjes actie en niet te vergeten de jaarlijkse kerstpakketten actie met de gezamenlijke kerken.

DIT MOETEN WE ZEKER SAMEN IN STAND HOUDEN!

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

Bloemengroet:

Vandaag gaan de bloemen als groet van ons allen, naar Mevr. Noordam-Bos.

Uit de gemeente

Dhr en mevr. Klaas en Gé Hoogendoorn waren 26 mei, 50 jaar getrouwd. Zij hebben dit met het hele gezin in de meivakantie gevierd op Curacao. Wij feliciteren hen van harte en bidden hen toe dat de "morgen glans der eeuwigheid" Klaas en Gé en hun kinderen en kleinkinderen zal blijven omringen.

Mevr. Stijnman, Hazerswoude-Rijndijk, heeft vorige week vrijdag haar eerste chemokuur gehad. Wij wensen haar en haar man van harte Gods nabijheid toe.

Mevr. Marja Slappendel is afgelopen vrijdag thuisgekomen. Ze voelt dat haar einde nabij is. Wij bidden dat God het leven van Marja, Rien, hun kinderen en kleinkinderen draagt, dag aan dag.

Volgende week, zondag 4 juni 2017, vieren we met elkaar het Pinksterfeest

in een feestelijke dienst die geleid wordt door ds. Carla Melgers. Organist is Piet Boon en Cok Rademaker is koster. De 1^e collecte is bestemd voor Kerk in Actie/ Pinksterzendingsweek en de 2^e collecte is voor de diaconie. Marleen Gräper is aanwezig bij de kinderoppas en er is ook kindernevendienst.

Na afloop is iedereen uitgenodigd voor de koffie in de Grote Zaal.

Pinksterdienst



Wij (Lavinia Spruitenburg , Sabine Dijksterhuis en Carla Melgers) zien uit naar een feestelijke Pinksterdienst! Tijdens het zingen van het Glorialied zullen dopelingen van het afgelopen jaar samen met alle andere **kinderen in optocht** binnenkomen, begeleid door Sabine en Niels op gitaar. Als jullie thuis een **muziekinstrumentje** hebben: **neem het maar mee!** Het prachtige lied "heb het leven lief" tijdens de Passion gezongen door Elske De Wall, zal deze zondag door Sabine ten gehore worden gebracht!

Als afsluiting van de dienst gaan we al zingend "Laat het feest zijn in de huizen" naar buiten, waar een **groepsfoto** gemaakt wordt (vanuit een drone of vanaf de molen). We hopen op goed weer zodat we buiten kunnen blijven om koffie, thee, limonade met wat **(extra 😊) lekkers** kunnen nuttigen.

Samenzang "Jezus leeft in eeuwigheid" (Opwekking 7; Hemelhoog 728)

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Refrein

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

.

.