



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
27 maart 2016
Volgnummer 1213

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling.
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, Pasen, zondag 27 maart 2016,

M.m.v. het koperblazersensemble o.l.v. Luc van de Beld

De dienst wordt geleid door ds. Carla Melgers. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Onze koster is Aad van Zanten. Nicoline van Zanten leidt de kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Yvonne van Zanten. Na de dienst is er ruimte elkaar te ontmoeten bij de koffie in de grote zaal.

De inzamelingen

1^e inzameling van uw gaven is voor **PKN algemeen jeugdwerk**

Vandaag, Pasen, is de collecte bestemd voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. De blijde boodschap van Jezus die opgestaan is en de dood heeft overwonnen, willen we graag met kinderen en jongeren delen. Want kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst van de kerk. Nee, ze horen er nu al helemaal bij! Maar het is niet eenvoudig om kinderen en jongeren de waarde van geloven te laten inzien. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten om opnieuw in contact te komen met kinderen, jongeren en hun ouders.

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Slotlied

- 1** U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.*
- 2** Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
*U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.*

- 3** Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
*U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.*

Orde van dienst

Lied voor de dienst: 642
Welkom en mededelingen door ouderling.
Intochtslied: 630: 1, 2 en 3
Stil gebed
Groet
Samenzang lied 630: 4
Kyriegebed
Glorialied "Daar juicht een toon" (Ev. Liedbundel 122)
Project kindernevendienst
Projectlied
Kinderen naar de nevendienst
Zondagsgebed
Schriftezing Johannes 11:25
Samenzang lied 650: 2, 3 en 4
Schriftezing Johannes 20: 1-10
Samenzang Lied 611
Schriftezing Johannes 20: 11-18
Samenzang lied 624
Verkondiging
Samenzang lied 641
Kinderen komen terug
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied "U zij de glorie"
Zegen

Bloemengroet:

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven, van ons allen naar mevr. G.M. Spreij-Hoogendoorn in de Driehof.

Pastoraat

Beste gemeenteleden van de Korenaar.

Door de ziekte van Martijn zijn het voor ons zware tijden. In de eerste plaats voor Martijn, maar ook voor Stefan niet te vergeten.

Het is daarom hartverwarmend voor ons, door alle aandacht die wij krijgen. Zoveel, kaartjes, namen op kaartjes, bezoek van de wijkouderling, dominee en de bloemen.

Hiervoor onze hartelijke dank.

Wim en Glenny

Stefan en Martijn van Berkel

Mevrouw S Bontenbal Gerard wordt behandeld voor een open been. Ze moet diverse keren naar het ziekenhuis voor een behandeling. Een kaartje of een bezoekje, zal zij fijn vinden.

Volgende week, zondag 3 april 2016, begint de dienst om 9.30 uur!!

Voorganger is ds. B.J. Roolvink uit Voorhout. Herman verbree is onze organist en onze koster is Cok Rademaker. De 1^e inzameling is voor de diaconie en de 2^e voor het onderhoudsfonds.

Christiaan Knibbe leidt de kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Mieke den Haan.

Running Dinner

Op zaterdag 9 april september organiseren we weer een Running Dinner. Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen. In de bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.

We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.

Aanmeldingsformulieren liggen op de steen in de hal, en downloaden via de website kan ook:

www.pghkorenaar.nl. Opgeven kan tot 4 april.



Met vragen kun je contact opnemen met Heleen Polderman (tel. 071-3416744),
Marijke Westerman (email: westerman.marijke@gmail.com) of
Ellen de Gelder
(tel. 06-23654409).

Inleiding en discussie door: Prof. Dr. Paul van Geest

Op donderdag 31 maart houdt prof. dr. Paul van Geest een thema avond over het begrip “barmhartigheid” in het jaar van de barmhartigheid dat paus Franciscus heeft uitgeroepen. Barmhartigheid: dit gezien vanuit kerkvader Augustinus en in het perspectief van het vluchtelingenvraagstuk.

Wat betekent barmhartigheid in een wereld die in brand lijkt te staan en hoever gaat barmhartigheid wanneer we geconfronteerd worden met de gevolgen van aanslagen en de stroom mensen die op de vlucht zijn. Naast de inleiding is er ook ruimte voor discussie en vragen.

Deze thema avond wordt in onze kerk “de Korenaar” en wordt georganiseerd door de Rooms Katholieke Parochie. Om half 8 is de grote zaal open voor koffie/thee de avond begint om 20.00 uur. Toegang is gratis.

U bent allen van harte uitgenodigd. Aanmelden kan bij diaken G. Greeve van de RKP e-mail

g.greeve@heilighetomas.nl