



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
27 december 2015
Volgnummer 1200

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met scriba Jan Luuk van Dijk (Tel: 588793, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag: zondag 27 december 2015

wordt de dienst geleid door ds. G. Fröberg uit Vlaardingen.
Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Hilbrand Zintel is onze koster.

De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Kalisvaart.
Er is oppas-plus door Christiaan Knibbe. Ellen van Zanten verzorgt de kinderoppas.

En na de dienst bent u zoals altijd, welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

1^e inzameling is voor stichting de Hoop

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst,



En verder:

Het verhaal bij de kerstboom.

Dit jaar komt de kerstboom die in de kerk staat uit onze tuin, dat vinden wij heel bijzonder.

U misschien ook als u het verhaal erbij hoort.

Zo'n 15 jaar geleden kochten wij deze Nordman kerstboom voor ons in huis. Deze boomsoort staat bekend om zijn smalle groei. Na de feestdagen is hij in de tuin geplant en zo te zien heeft hij goed zijn best gedaan om te groeien.

Vorige Kerst had Jan Pels het wat moeilijk met de kerstboom plaatsen die toch wel een beetje breed was en men moest er toch langs kunnen lopen. Toen al is het idee gegroeid om dit jaar onze boom te gebruiken die toch wel heel hoog werd. Maar ja wat gebeurde er dit voorjaar bij een stormwind? Boom om! Gelukkig niet helemaal plat omdat hij op de pergola bleef hangen, maar de wortels waren lelijk beschadigd. Enno Knibbe en mijn broer, Wim van Vliet hebben hem overeind gezet en een nieuwe boompal erbij geplaatst en op hoop van zegen dat hij de kerst zou halen.

Toen kwam op een zaterdagmiddag de juli storm. En je raadt het al, weer de boom om. De paal was gebroken alsof het een lucifer was. Wat een kracht heeft de natuur!

Nu zag Jan Pels de schade en hij wilde hem weer overeind halen, wat ook weer goed gelukt is, maar het was een beste klus voor Jan. Nu gingen er 3 boompalen bij en heeft Eef van Soest er nog een frame om gemaakt. Ik heb er wat extra grond bijgedaan en in drogere tijd het nodige water gegeven. Maar met al die inspanning is het gelukt en staat de boom in de kerk. Het is toch prachtig als je op het einde nog zo mag stralen in de kerstvieringen.

Cor en Irene Ooms

Volgende week,

31 december 2015

De dienst begint om 19.30 uur. Voorganger is Ds. S. Ten Heuw uit Leiden.

Organist is Herman Verbree. Koster is Wim Rademaker.

1^e en 2^e collecte: Kerk en Diaconie

Orde van dienst

Zingen voor de dienst:

Lied 287: 1,2,5

Welkom en mededelingen

Zingen intochtslied:

Lied 281:1,10,11,12

Stil gebed

Groet

Klein Gloria

Kyrie

Glorialied Lied 304:1,2,3.

Gebed bij de opening van de

Schriften

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Samen in het licht

Schriftlezing: Jesaja 61: 10 - 62:-1.

Zingen: Lied 488:1,4,5.

Schriftlezing Lucas 2: 25 – 39.

Zingen: Lied 316:1.

Uitleg en verkondiging

ZingenL Lied 489: 1,2,3.

Kinderen komen terug uit nevendienst

Gebeden

Collecte

Slotlied Lied 159A:1,2

Heenzending en zegen

1 januari 2016

Ochtendgebed nieuwjaarsdag. Aanvang 10.00 uur.

Organist is Jos Qualm en de koster is Kees de Jong.

Collecte 50% voor de kerk en 50% voor de diaconie.

3 januari 2016

De dienst wordt geleid door ds. Y. Hsu uit Baambrugge. Onze koster is Aad van Zanten.

De organist Piet Boon. De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en de oppas wordt verzorgd door Yvonne van Zanten.

De eerste collecte is voor Barthimeus en de tweede collecte is voor het onderhoudsfonds.

F I L M H U I S

8 januari 2016 Selma

Verenigde Staten 1965

Het is 1965 en de protesten van Afro-Amerikanen om stemrecht te verkrijgen barsten los. Martin Luther King heeft het idee opgevat om een protestmars te organiseren van Selma tot Montgomery. Het blijkt een gevaarlijke en moeizame onderneming.

We beginnen weer om 20.00. u. en vanaf 19.45 u. bent u van harte welkom. Na de koffie/thee krijgt u een korte inleiding en na de film kunt u napraten met een drankje en een hapje. De kosten bedragen 5 euro.

We hopen op uw komst.

Uitbreiding Boekenhoek

In 2012 heeft Marloes het initiatief genomen om in het oppaslokaal een boekenhoek in te richten voor ouders (en opa's,oma's) :

Waarschijnlijk een bekende situatie voor iedere ouder met (jonge) kinderen: je wilt met elkaar wel eens wat anders lezen, maar welke Kinderbijbel, welk boekje kies je. In de winkel is het aanbod groot, je wilt niet zomaar iets aanschaffen om daarna tot de ontdekking te komen dat het toch niet bij jou of je kinderen past. De gedachte is dat mensen boeken (bijbels, platenboeken, kinderboeken, dagboekjes) die zijzelf niet meer lezen (langdurig) in bruikleen geven om een ander in de gelegenheid te stellen zich rustig daarop te oriënteren .

Het boek blijft dus wel van de eigenaar (persoonsnaam en/of de Korenaar wordt erin vermeld), al is er natuurlijk wel een risico dat er iets kwijtraakt. Er komt geen formeel uitleensysteem met een datum voor retour: uitgangspunt is goede wil en vertrouwen. Voor het overzicht is er wel een schrift .

Met de nieuwe bestemming van lokaal 2 verhuist deze boekenkast naar de Dobber. We hopen dat er dan ook actiever gebruik van wordt gemaakt. Elk jaar is/wordt er een nieuwe kinderbijbel aangeschaft.

Uitbreiding. Daarnaast wordt deze boekenhoek gekoppeld aan een ander idee voortkomend uit de laatste boekenverkoop bij de braderie. Als variant op de "bibliotheekkastjes" willen wij een soort boeken uitleen creëren in de kerk. Mensen de mogelijkheid bieden ook anderen – al dan niet tijdelijk- van hun boeken te laten genieten (*N.B. deze kast heeft dus geen schrift*). Het is niet de bedoeling dat er stapels oude boeken worden aangeleverd, daarvoor is de beschikbare ruimte te gering. En we hopen in de toekomst weer een boekenmarkt te kunnen organiseren. Het gaat om een kleinschalig idee, met recente, gangbare boeken die in goede staat zijn. Als opstart hebben we na de laatste braderie ook een selectie van boeken gemaakt die daarvoor in aanmerking kunnen komen.

We hopen op veel leesplezier!

Heleen Polderman, Wim Vreeke en Ellen de Gelder

Philippus dagboek

Wil ieder die een Philippus-dagboek besteld maar nog niet ontvangen heeft, contact opnemen met:

Wil Slappendel, telefoon: 0172-589308