



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

26 mei 2013

Volgnummer 1065

Liederen en lezingen voor zondag 26 mei - Viering Heilig Avondmaal

Bijgeeroepen uit onze huizen; Psalm 8a: 1, 2 en 3; Dans mee met Vader, Zoon en Geest; Ben je groot of ben je klein; 1 Korintiërs 11: 17-34; Ik geloof in God de Vader; De tafel van samen; Dank U voor deze mooie morgen; Gz. 457: 4; Gz. 255: 1 en 3

➤ **Vandaag:**

zondag 26 mei 2013,

vieren we samen het heilig avondmaal. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne. Onze koster is Wim Rademaker. Lisette langelaar en Niels van Zanten verzorgen de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door Manon de Jong en Barbara van Rijthoven. De inzamelingen zijn voor kerk en diaconie en de avondmaalscollecte is voor hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië. Na afloop van de dienst staat de koffie voor ieder klaar in de Dobber.

De 1^e inzameling is voor de **kerk**

2^e inzameling van uw gaven is voor de: **Diaconie**

Zijn er mensen in Rijnwoude die het zo arm hebben dat zij regelmatig of zelfs wekelijks bij de voedselbank hun wekelijkse boodschappen halen? Ja! Komen wij te weten wie daar komen? Heel moeilijk of zeg maar eigenlijk helemaal niet. De diaconie heeft het er laatst nog over gehad om te kijken hoe zij daar achter zou kunnen komen. Er is wel een idee geopperd, maar dat gaat zij toch maar niet uitvoeren. Nu de Vaste lasten van de diaconie. Sommige zijn maar een tiental euro's, voor anderen moeten er tegenwoordig meerdere collectes gehouden worden. Soms hoort de diaconie dat een diaconie geen vermogen mag hebben. Wat is een vermogen en hoe groot mag deze zijn.? Gezien de stijgende kosten en een teruglopende collecte opbrengst, *lijkt* het dat de diaconie een te grote reserve heeft. Kijk echter naar de toekomst en je zult het anders gaan zien.

Uw diaconie

H.A.maal collecte: Help de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië.

In Syrië maakt het jammer genoeg nog uit tot welke bevolkingsgroep je behoort. Niet alleen gaat het om de strijd tussen het regeringsleger en rebellen, het is daarmee eigenlijk ook een strijd tussen de bevolkingsgroepen. Het is een strijd tussen Alawieten (Bashar al-Assad) en soennieten/sjiïeten. Daar is ook een geloofsoorlog mee opgang gekomen, moslimradicalen tegen anders gelovigen. Tot zover deze gegevens.

Het gaat vandaag om de *slachtoffers* van de strijd, de vluchtelingen. Ze zijn in grote getale in de vluchtelingenkampen in de grensstreken van Syrië, maar nog veel meer zijn er in de buurlanden in vluchtelingenkampen opgenomen. Van huis en haard verdreven worden, bijna alles achter latend een veilig heenkomen zoekend. Zij hebben twee winters overleefd, kou, sneeuw, regen en dan ook nog eens te weinig voedsel. Hulporganisaties zetten zich ook al meer dan 2 jaar in voor de slachtoffers. De actie van SHO giro 555 stopt 4 juni, daarna kan een ieder geld overmaken op de rekening van afzonderlijke organisatie.

Dankzij de medewerking van onze boekhouder Trudy, kunnen wij deze week de opbrengst van de H.A. collecte nog op giro 555 storten.

Uw diaconie.

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr. J. de Ruiter-Potze.

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164,

Email predikant@protestantsegemeentehazerswoude

Pastoraat

Nieuw liedboek

Daar is hij dan eindelijk: het nieuwe liedboek. U kunt hem inzien op de meeleeftafel in de Grote Zaal. De meeste liederen zijn voor ons als gemeente al vertrouwd. Een groot gedeelte van het oude liedboek is overgenomen. Ook hebben we in de loop van de jaren al veel nieuwe liederen geleerd, bijvoorbeeld uit de bundels Tussentijds, Evangelische Liedbundel en Opwekking. Maar er zitten ook nieuwe liederen tussen. Het is een zeer breed georiënteerd liedboek geworden. Zo breed als de Protestantse Kerk in Nederland ook is. De komende tijd zullen we er soms al uit gaan zingen. Na de startzondag, op 15 september, gaan we als gemeente over op het gebruik van het nieuwe liedboek.

Al enige jaren zingen we in de kerk met gebruik van een beamer, maar zo'n mooi boek mag toch eigenlijk niet in uw huis missen. Zeker ook omdat de ondertitel van het liedboek is: 'zingen en bidden in huis en kerk'. Naast liederen staan er ook gebeden en andere teksten in. Het liedboek kan zo ook een rol gaan spelen in bijvoorbeeld het bezoekwerk.

U kunt het liedboek natuurlijk zelf aanschaffen. De eerste druk is al uitverkocht, maar men is druk bezig met het bijdrukken. Tot en met zondag 14 juli kunt u het Liedboek ook in de Korenaar bestellen, als we meer dan 100 exemplaren in één keer kopen, krijgen €2,50 per boek korting. Dan kost het liedboek niet €25,00, maar €22,50.

Ook is er een actie van het Missionair Werk van de PKN. Als u donateur wordt, voor minimaal €3,00 per maand voor een jaar lang, dan krijgt u een liedboek gratis. Folders liggen ook op de meeleeftafel.

Ik wens u en ons als gemeente alvast veel zing-plezier toe!
ds. Marloes van Doorne

➤ **Volgende week, zondag 2 juni:**

wordt de dienst geleid door ds. E. Mandemaker-Dieleman uit Woubrugge. Organist is Piet Boon. Aad van zanten is onze koster. De kinderopas wordt verzorgd door Bjorna Wanders en Lavina Schipper. Lisette Langelaar en Martine Timmermans leiden de kindernevendienst. De 1^e inzameling is voor het werelddiaconaat en de 2^e voor het onderhoudsfonds. Na de dienst bent u uitgenodigd voor de koffie in de Dobber.

➤ **Berichten:**

Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk, dat mij door twee lieve dames gebracht werd. Ook dank voor alle namen op de kaarten, en het mooie gedichtje.
Hartelijke groeten, Tiny Noordam.