



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
26 januari 2014
Volgnummer 1100

➤ **Vandaag:**

is **niet** onze voorganger ds. Ruben van Zwieten. Hij moest afzeggen. Maar is er een meerkeuzedienst o.l.v. ds. Marloes van Doorne.

MiddenInn - viering voor jou!

Vandaag een speciale dienst: een meerkeuzedienst. Je kunt naar een (extra lange) preek luisteren, maar je kan ook creatief of muzikaal bezig zijn of je kan in discussie gaan met medegelovigen en medezoekers. We volgen het thema van de Nationale Bijbelzondag: Wijze woorden van Paulus. Je kunt uit de volgende workshops kiezen:

- Wijze woorden voor doordeweeks (creatief) - in de Grote Zaal
- Wijze woorden van Paulus ! / ? (discussie) - in de Dobber
- Zingen met Paulus (zingen) - in de hal
- De grote talentenshow (kindernevendienst) - in het computerlokaal
- Geloven met je hart en met je handen (tierennevendienst) - in de kerkenraadkamer
- Op reis met Paulus (Oppas+) - in het Oppaslokaal
- Een extra lange preek met tussenzang - in de kerkzaal

Organist is Jos Qualm. Onze koster is Hilbrand Zintel. De kinderoppas wordt verzorgd door Annette v.d. Bosch en Annemiek Hoogendoorn. Lisette Langeaar en Daphne Kalisvaart leiden de kindernevendienst. De 1^e inzameling is voor PKN catechese en educatie en de 2^e voor de diaconie. Na afloop staat de koffie voor u klaar in de Dobber.

Orde van dienst

Thema: Wijze woorden van Paulus

Zingen: Lied 288
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Lied 513: 1 en 4
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Openingsgebed
Loflied: Lied 303
Lezen: Handelingen 9:1-31
Keuze workshops
Meditatie Aangenaam kennis te maken...Paulus
Zingen: Lied 727: 1 t/m 4
Meditatie Sst...vrouwen moeten zwijgen
Zingen: Lied 969: 1 t/m 3
Meditatie Niets kan ons scheiden
Zingen: Lied 902: 1, 2, 5 en 6
Muziek
Zingen: Lied 976
Gebeden - Onze Vader Lied 1006
Collecten
Slotlied: Lied 423
Wegzending en zegen

De 1e inzameling: van uw gaven is voor **Protestantse Kerk Catechese & Educatie**

Waar geloof verder gaat

Via catechese kunnen jongeren vanuit een veilige plek leren wat geloven betekent. Dat de kerk een plek is waar mensen elkaar en God echt ontmoeten. Dát is een kerk die bloeit! Maar de mensen die catechese geven, hebben hulp nodig bij de belangrijke taak om jongeren te begeleiden. Dat biedt de Protestantse Kerk in de vorm van trainingen, materialen en een vraagbaak. Zo zijn de catecheten voldoende toegerust om jongeren te helpen.

Met de opbrengst van de collecte kan de kerk blijvend investeren in catechese en educatie. Helpt u mee?

2^e inzameling van uw gaven is voor de Diaconie

Uw diaconie

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar de bewoners van "Ons huis" Torenstraat

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Pastoraat

Mw. Gre Koetje-van Leeuwen is afgelopen week voor een kleine operatie in het ziekenhuis opgenomen, ze is al weer thuis en maakt het goed.

Mw. Rie van Aalst-van Veen is na haar knieoperatie weer thuis en het gaat voorspoedig met rust en therapie. Cees haar man verblijft tijdens haar herstel nog zo lang in de Driehof.

Dhr. Jaap Verhorst is vorige week weer opgenomen in het ziekenhuis vanwege vocht achter zijn longen. Hij hoopt één dezer dagen weer thuis te komen.

➤ **Deze week:**

Avondmaalsviering in de Driehof

donderdag 30 januari - 15.00u in de vergaderzaal op de begane grond

Voor de bewoners van de Driehof en voor iedereen die de normale kerkdiensten niet kunnen bijwonen wordt de mogelijkheid geboden om in de Driehof het Heilig Avondmaal te vieren. Voorganger is ds. M. van Doorne.

Geloven met je kleinkinderen

toerustingsochtend voor grootouders

donderdag of vrijdag 30/31 januari - 10.00 tot 12.00u in de Dobber (koffie staat om 9.30u klaar)

o.l.v. ds. Marloes van Doorne

kosten: bijdrage koffie/thee

opgave: vóór maandag 27 januari, predikant@pghkorenaar.nl / tel. 589164

'Wat is de hemel, oma?' 'Waarom praat u hier altijd met uw ogen dicht voordat we gaan eten, opa?'

Veel opa's en oma's worden ingezet in de opvang van kinderen. Sommigen passen af en toe op, anderen hebben vaste oppasdagen in de week. Zeker als je vaker oppast, dan word je in zekere zin ook mede-opvoeder. En dat kan ook gelden voor de geloofsopvoeding. Zeker als kleinkinderen thuis niet veel meekrijgen van het geloof, stellen ze veel vragen aan hun grootouders. Die vragen bepalen je ook weer bij je eigen geloof. Deze ochtend willen we ervaringen met elkaar uitwisselen en nadenken over welke rol grootouders kunnen spelen in de geloofsopvoeding van hun kleinkinderen.

Er hebben zich al wat mensen opgegeven of aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn. Donderdag komt voor veel mensen niet uit. Ik kijk daarom nu naar de vrijdag. De precieze dag wordt bekend gemaakt per mail en op de website. Geef je op of geef door dat je geïnteresseerd bent.

➤ **Volgende week zondag, 2 februari 2014**

vieren we samen het heilig avondmaal. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Wim Rademaker is onze koster. De kinderoppas wordt verzorgd door Rita de Gelder en Suzanne v.d. Haven. De kindernevendienst staat onder leiding van Sharitsa Obispo en Elze Verhorik. De inzamelingen zijn voor het werelddiaconaat en het onderhoudsfonds. De avondmaalscollecte is voor een diaconaal doel. Na de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade in de Dobber.

Leerhuis maandag 24 februari 2014

Beste geïnteresseerde voor onze Kerk en Israël Leerhuisavonden,

Wegens tussentijds opgekomen dringende verplichtingen van Rabbijn Boosman in Israël, is hij helaas niet in staat op 10 februari zijn spreekbeurt te vervullen. Gelukkig hebben we een andere datum met hem kunnen overeenkomen. Wij hopen dat u op maandagavond 24 februari aanwezig kunt zijn om Rabbijn Boosman alsnog te beluisteren.

Het onderwerp blijft "*Pesach, feest van slavernij en verlossing*"

Zoals gebruikelijk in de Goede Herderkerk,

Ten Harmsenstraat 16,

2406 TV Alphen aan den Rijn

Aanvang: 20:00 uur

Bijdrage in de kosten: € 5,00

MAAK GEBRUIK VAN COLLECTEBONNEN

Graag willen wij u er op attent maken dat er een mogelijkheid is om gebruik te maken van collectebonnen. In deze tijd hebben we steeds minder contant geld in ons bezit doordat men steeds meer gebruik maakt van het pinnen.

Banken sluiten en we moeten als kerk steeds verder reizen om het geld te kunnen storten bij de bank.

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar van € 0,25, € 0,60 en € 1,25.

De bonnen worden verkocht per vel van 20 stuks.

Een vel met 20 bonnen van € 0,25 kost dus € 5,00

Een vel met 20 bonnen van € 0,60 kost dus € 12,00

Een vel met 20 bonnen van € 1,25 kost dus € 25,00

Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van het verschuldigde bedrag op Raborekening:

NL46RABO0325907102 of ING rekening: NL26INGB0000625978

t.n.v. Boekhouder van de Protestantse Gemeente Hazerswoude o.v.v. de soort en het aantal collectebonnen.

Zodra de overschrijving is ontvangen worden ze bij u thuis bezorgd.

Deze informatie staat ook vermeld in het jaarboekje.

College van Kerkrentmeesters