



Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 26 februari 2017, 10.30 uur

wordt de dienst geleid door ds Carla Melgers. Organist is Jos Qualm en Ed de Jong is onze koster. Lisette Langelaar verzorgt de kinderoppas en er is kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom bij de koffie in de Dobber en in de hal.

Vacatures in de kerkenraad :

deze zondag kan het formulier met namen nog worden ingeleverd.

Collecten

1^e inzameling van uw gaven is voor **DPA Iraans gezin**

Fantastisch nieuws!!

Het Iraans gezin, waar wij de laatste 18 maanden voor hebben gecollecteerd, heeft een verblijfsvergunning. Ze zijn daar natuurlijk erg blij mee.

Zij hebben nu recht op een uitkering, en gaan in Leiden wonen. Ze worden daar nog geholpen met de inrichting van hun huis. Ze zijn zo dankbaar, dat ze in een kerkdienst in maart ons persoonlijk willen komen bedanken. U hoort hier nog over.

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Donderdagmiddag 3 maart 2017, 15.00 uur

Viering Heilig Avondmaal in de Driehof, Ds. Carla Melgers verzorgt de dienst.

Bloemengroet:

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr. M.J. van der Sluis-Staal.

Volgende week, zondag 5 maart 2017, 10.00 uur

Gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente, afsluiting Bijbelvakantieclub.

Voorgangers in deze dienst zijn ds. Carla Melgers en ds W.G. van den Top.

Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp



Over de hele wereld wordt op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag gevierd. Binnen 24 uur gaan dezelfde gebeden en dezelfde liederen en dezelfde Bijbelgedeelten de hele wereld rond. In Hazerswoude-Dorp zal de oecumenische viering van Wereldgebedsdag gehouden worden op vrijdag 3 maart in **"De Regenboog" Raadhuisplein 7** en deze begint om **19.30 uur**.

Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit de Filippijnen en heeft als thema: **"Eerlijk!?"** De viering wordt muzikaal begeleid door de "Cantorij" o.l.v. Heleen Polderman. Liturgieboekjes kosten à € 0.65 en zijn verkrijgbaar bij de ingang van de zaal

en de collecte is bestemd voor projecten in de Filippijnen. Voor meer informatie, zie

www.wereldgebedsdag.nl Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. U/jij bent van harte uitgenodigd.

Orde van dienst

Lied voor de dienst: 215: 1, 3 en 7
Welkom/mededelingen door ouderling.
Intochtslied: Psalm 98: 1
Stil gebed / Groet / Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied "Cantate"
(Alles wordt Nieuw, deel 2, 29)
Gesprek met de kinderen
Zondagsgebed
Samenzang 'zoek eerst het koninkrijk van God'
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing Romeinen 14: 13-23
Samenzang Lied 993
Overdenking / Lied 994/ vervolg
overdenking
Samenzang Lied 1005 Nederlands
Kinderen komen terug
Dienst van de gebeden
Met gezongen "Onze Vader" lied 1006
Inzameling van de gaven
Zingen Slotlied 422
Uitzending en zegen

Van de orgelbank

Afgelopen zondag, 19 februari, klonk er na de preek een voor velen wat cryptische orgelmeditatie. Dat zat zo: ds J.P. Schouten is 13 jaar predikant geweest van de Radio-kerk van Bloemendaal. Ik had hem vòòr de dienst beloofd, dat ik "ergens" in de dienst een stukje "Bloemendaal" zou stoppen.

Welnu: het cryptisch motiefje (in pianoklank de tonen a-e-fis-fis) is het afstem-signaal van Radio Bloemendaal. Het heeft $3 \times 3 \times 3 = 27$ maal geklonken als toeleiding en illustratie van het te zingen lied: God gaat zijn ongekende gang. Het viel uitstekend te combineren met zowel de tekst als de melodie. Misschien zijn er toch enkelen, die dit (achteraf) wel een leuke vondst hebben gevonden.

Piet Boon

Wijkavonden 2017, Thema: "Deel je leven", naar aanleiding van o.a. Marcus 6, de verzen 30 t/m 44

Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid om andere gemeenteleden uit uw wijk te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is.

Wij delen ons leven met heel veel andere mensen, intensief of iets meer oppervlakkig, in gezin en in een bredere familie relatie, de straat waar je woont, het dorp of stad waar je bent opgegroeid, een sportclub, een bijbel -of een leesclub. Er zijn vele verbanden waarin we in onze samenleving iets met elkaar willen en kunnen delen. In onze kerkgemeenschap delen we het geloof, verschillende beelden van God en gebruiken in de kerk.

Over dit thema willen we met elkaar, in ongedwongen sfeer, onder het genot van een drankje en een hapje, met elkaar in gesprek gaan. Spreken of luisteren, het mag allebei. Uw/jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Data:

5 maart, om 20.00 uur, wijk 1 in "de Dobber", o.l.v. Christiaan en Aafke Knibbe

17 maart, om 15.00 uur, wijk 6 in zorgcentrum "Driehof", o.l.v. Martha Rademaker

19 maart, om 20.00 uur, de wijken 2 en 5 in "de Dobber", o.l.v. Arend van Zanten, Joke Wolvers, Suus/Wim Vreeke

19 maart, om 20.00 uur, wijk 3 bij de familie de Jong o.l.v. Rita Hagendoorn en Jan Jongenotter

26 maart, om 20.00 uur, wijk 4 in "de Dobber", o.l.v. Heleen Polderman en Ali van Amsterdam

Wim Vreeke

17 maart, Filmavond

Vrijdag 17 maart is er weer een filmavond in de Korenaar. We kijken dan naar de film "DANISH GIRL" gebaseerd op waargebeurde feiten. Kunstschilderes Gerda Wegener vraagt haar man Elinar om in te vallen als vrouwelijk ,model. Elinar raakt geobsedeerd door het vrouwelijk lichaam en besluit, na een grote innerlijk strijd, zijn leven verder voort te zetten als vrouw, Lily Elbe. Lily wordt de eerste bekende transgender in de geschiedenis. Aanvankelijk lijkt alles goed te gaan tussen Gerda en Lily, maar steeds meer komt Gerda tot het besef dat Lily niet meer de man is, met wie ze destijds getrouwd is. Het is een aangrijpend drama over mensen die zielsveel van elkaar houden en elkaar toch moeten loslaten.

Vanaf kwart voor acht staat de koffie weer klaar, van harte welkom!!