



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
23 november 2014
Volgnummer 1143

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Vandaag, zondag 23 november 2014,

is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Onze voorganger is Ds. Marloes van Doorne. Organist is Herman Verbree en Wim Rademaker is de koster. De kindernevendienst wordt geleid door Manon de Jong en Elze Verhorik. Niels van Zanten en Annemieke Hoogendoorn passen op de kleine kinderen. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd bij de koffie in de Grote Zaal.

1^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

de Korenaar

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie. Dat moeten we toch samen in stand houden.



2^e inzameling van uw gaven is voor **Oiko credit**
Banken geven arme mensen vaak geen lening, omdat zij geen onderpand hebben. Wij kunnen deze mensen wél helpen. Dankzij onze jarenlange ervaring en ons netwerk van lokale

kantoren. Veel mensen, die hun hele leven kansarm waren, hebben hun levensomstandigheden kunnen verbeteren door met een (micro)krediet een eigen onderneming op te zetten. Wij kunnen deze mensen helpen dankzij u!

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Dhr en Mevr. Hassefras.

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/ of met uw wijkouderling. Het beste is de predikant telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Woensdag is haar vrije dag.

Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Pastoraat

Mw. N. Vonk-van Driel (Gerelaan 14) is deze week verhuisd naar zorgcentrum Driehof. Ze verblijft op kleinschalig wonen, huiskamer 1.
Hazerswoude-Dorp

Mw. N. Slootweg-van Aalst verblijft na haar heupoperatie in revalidatiecentrum Oudshoorn.
Afd. de Brug, Alphen a/d Rijn

Dhr. Arie Steenwijk verblijft na zijn heupoperatie in revalidatiecentrum Leythenrode.
Afd. 't Joppe, Leiderdorp

Orde van dienst

Zingen: Lied 885
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 42: 1 en 3
Bemoediging en Groet - Klein Gloria
Kyrie: Lied 301k
Gloria: Lied 726: 1 en 5
Gesprek met de kinderen
Zingen: Lied 249
Lezen: Genesis 21: 8-21
Zingen: Lied 91a
Uitleg en verkondiging
Geloofsbelijdenis
Pianospel
Zingen: Lied 936
Noemen namen dopelingen
Zingen: *Geboortelied*
Noemen namen overledenen
Zingen: Lied 900
Stilte
Zingen: Lied 733
Anderen in het licht brengen
Gebeden
Collecten
Slotlied: Lied 725
Wegzending en zegen

Doop

De heilige Doop is aangevraagd door Amber den Haan en Rob Droogh voor hun dochter Mare. De doopdienst zal zondag 30 november plaatsvinden in de Korenaar. We wensen de ouders en zus Ninte en broer Jurre een goede voorbereiding toe.

Trouwen

Donderdag 4 december hopen Sabine van Zanten en Niels Dijksterhuis te trouwen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden in de Grote of St. Janskerk in Schiedam. De dienst begint om 15.00 uur. Deze zal geleid worden door ds. Marloes van Doorne en pastor Petra Kuperus. U bent van harte welkom om dit met het bruidspaar mee te vieren.

Volgende week, zondag 30 november 2014,

is het eerste Advent. Onze voorganger is Ds. Marloes van Doorne. Organist is dan Jos Qualm en Kees de Jong is koster. De kindernevendienst staat volgende week onder leiding van Daphne Wanders en Martine Timmermans. Suus Vreeke en Astrid de Ruiters verzorgen dan de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor missionair werk en kerkgroei in Rotterdam en het onderhoudsfonds. Na de dienst bent u weer van harte uitgenodigd bij de koffie in de Dobber.

Adventsproject

Volgende week zondag begint de Adventsperiode. We leven toe naar het Kerstfeest, de geboorte van het Licht in de wereld. Met de kinderen volgen we dit jaar het project 'Er bloeit iets op!' Mensen kunnen opbloeien als er naar ze geluisterd wordt en als er gewerkt wordt aan mogelijkheden om het leven tot een feest te maken. In het donker van eerste advent worden we er op attent gemaakt dat er hoop is in de vorm van een bloemknop. Op de adventszondagen gaan we deze bloemknop blad voor blad openen.

En verder :

Het Phillipus dagboek is een praktisch en geliefd dagboek dat al jarenlang aan velen ondersteuning biedt bij het Bijbellezen. Voor elke dag is er een schriftlezing en een lied. Iedere predikant verzorgt een tekst en uitleg in beknopte en praktische bewoordingen.

De prijs is € 6,95 en kan besteld worden bij Wil Slappendel. Telefoon 0172589308.