



# GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude  
23 februari 2014  
Volgnummer 1104

Kopij inleveren/ insturen naar [gemeentebrief@pghkorenaar.nl](mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl)  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

## Orde van dienst

### Thema: Té Gek!

Zingen: themalied 'Te Gek'  
Welkom en mededelingen  
Intochtslied: Psalm 105: 1 en 3  
Bemoediging en groet  
Klein Gloria  
Openingsgebed  
Zingen: *Jezus' liefde is voor jou en mij*  
10 geboden  
Zingen: Lied 320: 1 t/m 3  
Lezen: Genesis 12: 1-9  
Zingen: Lied 806: 1 en 3  
Uitleg en verkondiging  
Zingen: *'k Stel mijn vertrouwen*  
Geloofsbelijdenis  
Gebeden - Onze Vader  
Collecten  
Slotlied: *Je bent een parel in Gods hand*  
Wegzending en zegen

## Vandaag, zondag 23 februari 2014,

### Afsluiting VakantieBijbelClub

In de Bijbel zien we vaak dat mensen een opdracht krijgen die voor menselijke begrippen Té Gek! is om te doen. Wie bouwt er een boot waar geen water is? Wie gaat op reis zonder te weten waarheen? Wie stapt er uit een boot op het water? Wie staat er op met verlamde benen?

Dat doe je niet, dat is té gek! Maar toch deden de mensen uit de Bijbelverhalen het. Waarom? Zij vertrouwden de Opdrachtgever! Zij wisten wie hen die opdracht gaf. En in vertrouwen gaven ze gehoor aan de rare opdracht. Omdat ze wisten dat God het goede met hen voor had. En dat is: Té Gek!, iets beters kun je je niet bedenken. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Organist Corné van Doorne. Cok Rademaker is onze koster. De kinderoppas wordt verzorgd door Diny Boer en Dorien of Sigrid Voets.

Er is geen kindernevendienst.

Na de dienst is er koffie, thee of limonade voor een ieder in de grote zaal.

### De 1e inzameling van uw gaven is voor **Zobero**



De naam ZoBeRo is destijds afgeleid van de beginletters van de plaatsen Zoetermeer, Benthuizen en Roemenië. De doelstelling van de stichting ZoBeRo is het inzamelen van geld en hulpgoederen en het vervoer van deze goederen naar Roemenië t.b.v. ouderen en de armen.

### 2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

## Het kan nog!!

Vandaag nog kunt u het formulier inleveren waarop u kandidaten voordraagt voor nieuwe ambtsdragers. De brievenbus van de scribe is nog lang niet vol, dus verwachten wij vandaag nog heel wat suggesties van meedenkende gemeenteleden. Maar natuurlijk mag u ook melden dat u zelf wel eens een periode het ambt op u wilt nemen. Praat er eens over met uw wijkouderling of met de predikant.

Er liggen nog enkele formulieren op de steen in de hal, maar als u het gemakkelijker vindt, mag u het ook mailen aan [scribe@pghkorenaar.nl](mailto:scribe@pghkorenaar.nl) Volgende week gaat de kerkenraad met uw suggesties aan de slag en hoopt dan de vacatures te kunnen invullen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

## Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Rie en Cees van Aalst. Torenstraat 9. Cees is, na zijn verblijf in Driehof ook weer thuis

## Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8:45-9:15 uur of 16:30-17:00 uur.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

## Pastoraat

Ineke Zintel, die weer is opgenomen in het LUMC voor onderzoek heeft te horen gekregen dat zij botkanker heeft. Een bericht dat hard aankomt. We wensen Ineke en haar broers veel sterkte toe!

## Geboren

Woensdag 12 februari is Luke geboren, zoon van Sylvia en Chris Koot-Slappendel. We feliciteren de ouders en grootouders van harte met zijn komst en we bidden hem Gods zegen toe.

## Volgende week, zondag 2 maart 2014,

wordt de dienst geleid door mw. Gea Smit uit Valkenburg. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree, Onze koster is Hilbrand Zintel. Mieke den Haan en Celine van Rijthoven zorgen voor de kinderopas. De kindernevendienst wordt geleid door Lisette Langelaar en Daphne Kalisvaart.

De inzamelingen zijn voor de missionaire commissie en voor de kerk. Na afloop van de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.

## En verder . . . . . :

### Samen Oosterhuis Zingen

zaterdag 1 maart – 14:00 uur in de Goede Herderkerk, Alphen a/d Rijn

Oosterhuis-liederen zijn bekend en geliefd. De teksten staan dicht bij ons levensgevoel en hebben allerlei bijbelse associaties. Maar niets is mooier dan ze samen zingen. *Zaterdagmiddag 1 maart 2014* is die kans er. In Alphen aan den Rijn is er dan een zangmiddag onder de bezielende leiding van dirigent Jan Baaij. Hij komt met zijn "Liturgiekoor IJmond" ons zingen ondersteunen. Jan Baaij neemt je mee het lied in, doet je de muziek voelen. Voor een aantal liederen van Oosterhuis heeft hij zelf de muzikale compositie geschreven. Met zijn koor ondersteunt hij onze zang en wil aan toon en tekst recht doen.

Een inspirerende middag voor iedereen die graag zingt. Amateur of geofend zanger. Ook voor cantorijen een mooie gelegenheid in een andere setting te zingen. De middag sluit af met een korte vesper. De toegang is vrij. Voor partituur-boekjes wordt gezorgd. Bij de uitgang wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd.

Plaats: Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen aan den Rijn.

Tijd: 14:00 uur tot ongeveer 16:30 uur.

Nadere inlichtingen bij ds. Cort van der Linden 0172-233929 [lindeburg@hetnet.nl](mailto:lindeburg@hetnet.nl)

## Peuter- en kleuterdienst

zondag 16 maart – 16:00 uur tot 17:00 uur

Thema: God zorgt voor jou

Voor de jongste kinderen is er op 16 maart weer een peuter- en kleuterdienst. Kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders, broers en zussen, opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan.

We horen een verhaal dat Jezus aan de mensen vertelt. Hij zegt: 'Maak je niet zoveel zorgen. Kijk eens naar de vogels, ze bewaren niets, ze sparen niet voor later. Want ze weten dat God voor hen zorgt.'

Na afloop is er limonade met iets lekkers en koffie of thee voor de volwassenen en gaan we iets knutselen om mee naar huis te nemen. Je mag een kussen meenemen om op te zitten en een muziekinstrument.

## Vakantie

Van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari zijn wij op vakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met onze scriba Jan Luuk van Dijk, tel. 588793.