

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met scriba Erick Westerman (Tel: 501610, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 23 augustus,

wordt de dienst geleid door ds. C.C.A. Melgers uit Scherpenzeel. Organist is Herman Verbree en Kees de Jong is koster. De kindernevendienst staat onder leiding van Barbera van Rijthoven en Fia Pels verzorgt de kinderoppas. Na deze dienst bent u allen van harte welkom bij de koffie, thee en limonade in de Dobber en de hal.

1^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we

toch samen in stand houden.

2^e inzameling van uw gaven is voor **het Leger des Heils**



Het Leger des Heils is een organisatie die er voor iedereen is en die iedereen, ongeacht geloof, ras of overtuiging, helpt. De reden voor deze levenshouding staat in de Bijbel: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand."

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar, mw. J. Schurink-Telman.

Deze week

Zomerzangavond 26 augustus



Ook deze zomer worden door de gezamenlijke kerken zeven zomerzangavonden georganiseerd. De laatste avond is a.s. woensdag 26 augustus om 19.00 uur in de Bernarduskerk, Rijndijk 106, in Hazerswoude-Rijndijk.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij de koffie en thee te ontmoeten.

U bent van harte welkom!

Volgende week: Zondag 30 augustus,

vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. De dienst wordt geleid door ds. D. Juijn uit Velp. Organist is Jos Qualm. Wim Rademaker is volgende week onze koster. Er is volgende week kindernevendienst. Astrid de Ruijter verzorgt dan de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor KIKA en het Onderhoudsfonds. Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten bij de koffie in de Dobber.

En verder :

Logeren

Omdat ik een week met mijn dochters wegga, logeert Herman van 27 augustus tot 5 september in Driehof. Hiervan is hij 4 dagen op de dagopvang. De andere dagen, 29 en 30 augustus en 3 september, is hij alleen. Misschien wil iemand hem een bezoekje brengen?

Nienke Windemuller

Orde van dienst

Zingen v.d.dienst Lied 288
Welkom en mededelingen
Zingen Ps. 84: 1, 2 en 3
Stilgebed
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied Lied 216
Gebeden van de zondag
Gesprek met de kinderen
Kinderlied
Kinderen gaan naar de nevendienst
1^e Schriftlezing: Spreuken 3: 1-6 en
Spreuken 4: 20-27
Zingen Lied 912: 1, 5 en 6
2^e Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-7
Zingen Lied 838: 1
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 704
Kinderen komen terug
Gebeden
Collecten
Slotlied Gez. 978
Wegzending en zegen

Bevestiging ambtsdragers op 6 september a.s.

De kerkenraad is heel dankbaar te kunnen melden dat alle vacatures voor het komende seizoen zijn ingevuld. Op zondag 6 september a.s. zal er afscheid genomen worden van enkele vertrekkende ambtsdragers en zullen anderen (her)bevestigd worden.

We nemen dan afscheid van Fia Pels, Nico en Annette van den Bosch, Rita de Gelder en Annie Hassefras, Johan Langelaar, Mariska Nieuwenhuijse, Piet Bos, Erna Voets en Erick Westerman.

Van het huidige team willen Ali van Amsterdam als wijkouderling, Marian Zintel als diaken en Ellen de Gelder als ouderling voor de midden-generatie verlengen.

De volgende mensen willen toetreden tot de kerkenraad:

- Jan Luuk van Dijk als (interim) scriba
- Heleen Polderman, Aafke Knibbe en Jan Jongenotter als wijkouderlingen
- Eline en Tiemen Wessels, Nynke Wanders en Meinte Vierstra als diakenen
- Anneke Snel als voorzitter Missionaire Commissie
- Robert Hagendoorn als voorzitter College van Kerkrentmeesters
- Jaap Kraay als ouderling kerkrentmeester

Kerken present op zaterdag 29 augustus op de Jaarmarkt

Ook dit jaar zijn de drie kerken van Hazerswoude-Dorp op zaterdag 29 augustus vanaf **10.00uur tot 19.00uur** op de jaarmarkt aanwezig. Het thema is: **“Samen de handen uit de mouwen”**. In de kraam hangen zeven grote schilderijen van de zeven werken van barmhartigheid (Matteüs 25) en zeven teksten over deze onderwerpen. Aan u de uitdaging om de zeven teksten bij het juiste schilderij te plaatsen. De zeven werken van barmhartigheid zijn van alle tijden, ook van onze tijd. U vindt folders hierover in de kraam. De kinderen kunnen hun handafdruk tekenen, er iets op schrijven en daarna uitknippen, op een stokje plakken en zo laten zien aan wie zij **‘De hand willen reiken’**. Ook is er voor de kinderen een kleurplaat die ze mee kunnen nemen, hier zijn enkele prijsjes aan verbonden. De hele dag is er van elke kerk iemand aanwezig.

We hopen u/jou te ontmoeten in de kraam bij 't Regthuys (Dorpsstraat 67).