



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
20 september 2015
Volgnummer 1186

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met scriba Jan Luuk van Dijk (Tel: 588793, Email: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 20 september 2015,

wordt de dienst hier geleid door ds. P. Smilde uit Alphen aan den Rijn. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree.

Cok Rademaker is onze koster. Daphne Kalisvaart leidt de kinderneven dienst en Celine van Rijthoven verzorgt de kinderoppas. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber en in de hal. Na de koffie bent u uitgenodigd voor de gemeentevergadering.

- in de Hervormde kerk is vanmorgen om half tien een dienst voor Kerk en School. Voorganger is daar Ds. W. v.d. Top.

1^e inzameling van uw gaven is voor: **PKN/vredesweek**

In Mali steunt Kerk in Actie het werk van radiojournalist Adjan en de imam Wangara. Samen maken zij radioprogramma's over vrede en verzoening. De radicale islam is sterk in opkomst in dit door geweld geteisterde land. Moslims en christenen wantrouwen elkaar. Adjan gelooft in de kracht van radio: "Radio heeft een enorm bereik, ook in de dorpjes ver buiten de stad. De stem van deze tolerante imam kan hierdoor heel ver dragen."

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Gemeentevergadering over het beroepingswerk, vanmorgen na de koffie!

Vorige week heeft de beroepingscommissie de kerkenraad een voorstel gedaan voor een nieuwe predikant. De kerkenraad wil u als gemeente graag van dit voorstel op de hoogte brengen en nodigt u daarom uit voor een gemeentevergadering, vanmorgen na de morgendienst. Omdat er vandaag ook een Kerk & Schooldienst is in de Hervormde kerk, zal deze gemeentevergadering beginnen na het koffiedrinken, zodat iedereen die dit wil, kan aanschuiven. U bent van harte uitgenodigd.

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en een blijk van medeleven van ons allen naar, dhr. J. v.d. Bosch.

Deze week:

Oproep

Vorige week kon u al lezen dat er woensdag 23 september as. in onze Korenaar om 19:00 uur een interkerkelijke vredesviering gehouden wordt. Voorafgaand aan deze dienst willen we een ieder in de gelegenheid stellen om een kaarsje aan te steken om zo te laten zien dat jij je met de vluchtelingen verbonden voelt. De kerken doen een beroep op **ieders** medemenselijkheid om vluchtelingen niet de rug toe te keren, maar om NAAST hen te gaan staan.

Op 23 september is de Korenaar vanaf 17.30uur open

Volgende week: Zondag 27 september 2015

is onze voorganger ds. K. de Lange uit Amsterdam. Jos Qualm is de organist. Koster is dan Hilbrand Zintel. De **1^e inzameling** is dan voor de kerk en de **2^e inzameling** voor Kerk in Actie, noodhulp vluchtelingen. De kindernevendienst wordt geleid door Christiaan Knibbe en Lydia Bol verzorgt de kinderoppas. Na afloop van de dienst kunt elkaar ontmoeten bij de koffie in de hal en in de Dobber.

Orde van dienst

Zingen voor de dienst:
Lied: 314: 1, 2, 3 en 4
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied: Lied 103: 1 en 5
Stil gebed
Groet
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 218 en
Lied 705: 1, 2 en 4
Bemoediging
Gebed om de heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: We gaan voor even.
Lezen, Lucas 15: 11 – 32
Gedicht over de verloren zoon
2^e lezing, Galaten 4: 4 - 7
Zingen, Lied 351: 1, 2
Uitleg en verkondiging
Zingen, Lied 886: 2 en 1
Kinderen komen terug
Gebeden
Collecte
Slotlied, Lied 968: 1, 2 en 4
Wegzending en zegen
Zingen, Lied 416: 4

Volgende week is de 2e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in Actie, noodhulp vluchtelingen**



Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Ze verblijven in vluchtelingenkampen of komen naar Europa via gammele bootjes, lopen vele kilometers met kinderen aan de hand en overnachten in de open lucht of stationshallen. Op weg naar een onzekere toekomst, weg van oorlog en geweld. Kerk in Actie geeft hulp. Al jaren in Syrië en de buurlanden, maar ook in andere conflictgebieden. Nu de nood bij de Europese grens zo hoog is, bieden we ook daar hulp. Via ACT, het interkerkelijke hulpnetwerk, delen we hulpgoederen uit aan vluchtelingen in Griekenland, Servië en Hongarije.

Vredesweek 2015: Oecumenische viering in de Korenaar

Woensdag 23 september wordt er in de Korenaar, Dorpsstraat 183, een oecumenische vredesviering gehouden. Aanvang: 19.00 uur.

Christenen in Hazerswoude-Dorp bidden om vrede. Voorganger is diaken G. Greeve.

Het motto van de Vredesweek is 'Vrede verbindt'. De wereld lijkt verscheurd te worden door oorlog en geweld. Mensen verlangen hartstochtelijk naar vrede. Vanuit dat verlangen staan op veel plekken in de wereld mensen op om met elkaar te werken aan vrede. De Vredesweek gaat over deze keuze: trekken we ons onverschillig terug en keren we de ander de rug toe of organiseren we een tegenkracht tegen angst en terreur? Wij roepen moedige bruggenbouwers op om de verbinders te versterken.



Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee te drinken.

Pastoraat

Beste gemeenteleden,

Vanmiddag (14/09) kreeg ik het bericht dat Hans morgenochtend naar het revalidatiecentrum in Sassenheim gaat.

De afgelopen weken ging de beweging van zijn rechterhand iets vooruit en we hopen dat dat door zet en mede door de therapie misschien helemaal weer goed komt.

Het adres in Sassenheim is: R.C. Bernardus, Hoofdstraat 82, 2171 AV Sassenheim.

De komende weken is Carla Kalisvaart contactpersoon. Haar telefoonnummer is 0172-587434

Zover wij weten kan je de hele dag op bezoek komen, je hebt dan wel de kans dat hij in therapie is en dat je even moet wachten.

Geef wel even door als je gaat, dan kan je eventueel schone was meenemen (vuile was komende week graag bij Carla afgeven). Met vriendelijke groet, Marijke Zanten

En verder . . . :

KOM ERBIJ EN EET MEE.

Samen eten verbindt! Daarom hebben de 3 kerken van Hazerswoude-Dorp zich ook dit jaar weer in de Week tegen de Eenzaamheid aangesloten bij Coalitie Erbij bij het organiseren van de Langste Eettafel van Nederland. Door alle ententjes aan te melden op de website en te verbinden wordt online de Langste Eettafel van Nederland gevormd. In 2014 was dit bijna 9 kilometer, wat staat voor 18.000 mensen. In 2015 willen we natuurlijk de 10 kilometer halen!

Op **dinsdag 29 september aanvang 9.00 uur** is er in de Korenaar een klein ontbijt voor mensen die het gezellig vinden om andere mensen te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom, wel of niet kerkelijk gebonden. Deelname is gratis. Voor mensen die een vrijwillige bijdrage willen geven staat er een bus bij de uitgang. Voor meer informatie: Mw. R. Doeswijk, tel: 0172-586908

Braderie / veiling / plantenmarkt 2015

Op **zaterdag 3 oktober** organiseren wij weer de braderie / veiling / plantenmarkt voor de kerk.

Voor de diverse stands zoeken we nog spulletjes en er is ook al veel toegezegd en bij ons afgegeven, dank daarvoor!.

We vragen; brei- en haakwerk, houten gadgets, baby/poppen kleertjes, knutselwerken (eigenlijk van alles wat mensen willen kopen), tweedehands spullen die nog in goede staat zijn maar vanwege de beperkte ruimte kunnen we geen grote stukken zoals meubilair, computers, tv's, enz. aannemen. Verder; boeken en puzzels, we hebben als aardig wat maar nieuwe voorraad is welkom. Spaarpunten van Mico en Douwe Egberts kunt u tot 25 september inleveren in de doos die in de kerk staat. Jam, fruitsap en baksels mogen ook worden aangeleverd voor de stand en voor bij de koffie/thee in "de Dobber". Prijsjes voor de spel tafels, enveloppe trekken en voor het Rad van Avontuur zijn ook welkom.

Voor de kindermarkt vragen we gebruikt speelgoed. Dit jaar zal Bjorna ook met haar nagelstudio bij de kindermarkt aanwezig zijn om nageltjes te verven. Buiten zal het springkussen voor de kinderen worden opgezet.

Alle spullen kunnen vrijdagmiddag 2 september in de kerk worden afgegeven. We hopen dan de kerk te hebben ingericht en alle stand opgezet. Graag horen wij van u, een telefoontje is genoeg, wij komen het ophalen als u zelf niet in de gelegenheid bent het af te geven, of "als het nu in de weg staat".

Heeft u een workshop of nieuwe (ongebruikte) goederen in de aanbieding voor de veiling, dan horen wij dat graag. We hopen op een mooie lijst die we zaterdag na 15.00 uur kunnen veilen.

Hartelijke groet namens de voorbereidingsgroep, Wim Vreeke, 589568 of 0651371774

Tweedehands speelgoed voor de braderie.

Ook wij staan weer met ons tweedehandsspeelgoedwinkeltje op de braderie!

Deze moet natuurlijk nog wel gevuld worden met speelgoed.

Heeft u speelgoed wat in goede staat en compleet is, en u gebruikt het niet meer, dan willen we dat graag hebben. U kunt het brengen in de kerk op vrijdag 2 oktober overdag en 's avonds.

Wilt u het eerder kwijt dan kunt u het bij mij brengen.

We hopen op een volle winkel.

Jolanda van Zanten en Marian Zintel, tel. 06-25496511

Bedankt!!

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie bloemen uit de kerk, en de vele kaarten die ik mocht ontvangen bij mijn 98^{ste} verjaardag.

Het heeft ons goed gedaan.

Er is veel gebeurd de laatste tijd, maar het gaat steeds een stukje beter.

Ik moet nog steeds erg wennen aan alle veranderingen, het is allemaal erg snel gegaan.

Maar ik zit vanaf dit weekend in een eigen kamer, met mijn eigen meubels en spulletjes.

Allemaal de vriendelijke groeten van
Mevr. L. Zaal – de Blois

2

VERHUISBERICHT.

Beste burens, vrienden en familie,

Na bijna 45 jaar in Hazerswoude-Dorp gewoond te hebben, is mijn moeder Jeanne Schurink-Telman donderdag 10 september jl. verhuisd naar Woonzorgcentrum Maria Dommer te Maarssen. Haar huidige contactgegevens zijn:

Jeanne Schurink-Telman, WoonzorgcentrumMariaDommer,
3601EX MAARSSSEN
Tel. 0346-587 355

Mijn moeder is samen met haar echtgenoot Herman Schurink, en met mij, als eerste generatie bewoners in de Hieronymus Boschstraat in Hazerswoude-Dorp gaan wonen. Mijn ouders hebben daar heel prettig gewoond en geleefd. Ze maakten actief deel uit van de dorps- en kerkgemeenschap en ze hebben een hechte band opgebouwd met de burens in de straat en met vele andere dorpsbewoners.

Ook nadat mijn vader in 2009 is overleden, heeft mijn moeder het huishouden in haar woning zelfstandig gerund. De laatste tijd hebben haar fijne burens en andere lieve mensen in het dorp haar hier en daar een handje geholpen. Nu is het moment gekomen dat mijn moeder behoefte heeft aan meer zorgfaciliteiten in haar dagelijks leven. Daarom is ze naar een studio in Woonzorgcentrum Maria Dommer in Maarssen, verhuisd.

Mijn gezin en ik wonen op 5 minuten loopafstand van haar nieuwe woning. Ondanks dat we het fijn vinden om zo dicht bij elkaar te wonen, is het een hele verandering voor mijn moeder. Zij zal jullie enorm missen

en ze zou graag contact met jullie houden. Ze vindt het leuk als jullie haar eens bellen, bezoeken of een kaartje sturen. Als u minder mobiel bent en haar wel zou willen bezoeken, mag u mij altijd bellen of mailen om een afspraak te maken dat wij u ophalen en terug naar huis brengen (of van en naar de trein). Het is voor ons vaak makkelijk te regelen, omdat wij veel onderweg zijn en in verschillende delen van het land ons werk hebben.

Met vriendelijke groet,

Hein-Bert en Liesbeth Schurink

MAARSEN

06 – 5178 4015 (Hein-Bert), 06 – 5128 7857 (Liesbeth),

0346 - 572 896 (huistelefoon) hbschurink@hotmail.com, liesbethschurink@hotmail.com