



Liederen en lezingen voor zondag 20 januari - Het leven een feest

Gz. 323: 1, 2 en 6; Ps. 145: 1; Gz. 434: 1, 2 en 5; *Laten wij nu samen*; Jesaja 62: 1-5; Ps. 96: 1 en 3; Johannes 2: 1-11; Gz. 166: 3 en 4; *Uit uw verborgenheid; Liefde, eenmaal uitgesproken*; Gz. 456: 3

➤ Vandaag: zondag 20 januari

is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne. Koster is Hilbrand Zintel. Daphne Wanders en Elze Verhorik leiden de kindernevendienst. De oppas wordt verzorgd door Lisette Langelaar en Lavinia Schipper. De 1e inzameling is voor PKN/oecumene en de 2e voor het onderhoudsfonds. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber

De 1e inzameling:

1^e inzameling van uw gaven is voor: **PKN / Oecumene**

Samen op weg met God. De Protestantse Kerk wil een oecumenische kerk zijn en willen daarbij het geloofsgesprek stimuleren tussen kerken, landelijk en plaatselijk. Dat vraagt in nogal wat in sommige plaatsen van de kerk, want willen we in staat zijn tot het leren van elkaar, zullen ook lastige of gevoelige zaken bespreekbaar moeten zijn. Dat kan alleen op basis van wederzijds zoeken en erkennen wat ons bint. De protestantse Kerk streeft er naar te blijven investeren in het werk van de Raad van Kerken en willen de kerken stimuleren aansluiting te vinden bij de Raad. Ook staat de Protestantse Kerk positief ten opzichte van het nieuwe Nederlands Christelijk Forum. De Protestantse Kerk hervat de dialoog met de Rooms Katholieke Kerk en zet die met de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente voort.

Het is fijn dat er in ons dorp steeds meer samengewerkt wordt tussen de drie kerken, we zijn op weg naar meer begrip voor elkaar. We zijn op weg met God en op deze manier kunnen wij verder. Samen op weg is oecumenisch verder wandelen in alle facetten van het leven.

Uw diaconie.

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mw. N. Slootweg-v. Aalst in de Driehof: kamer 101

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

➤ Deze week:

Dinsdag 22 januari - 19.00u

Oecumenische viering in de week van gebed, in de H.H. Engelbewaarders

o.l.v. ds. W.G. van den Top, ds. M. van Doorne en Pastoor G. Greeve

In het kader van de Week van Gebed organiseren de drie kerken een gezamenlijke viering. Het landelijk thema van de Week van Gebed (20-27 januari 2013) is 'Wandelen met God', gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6: 8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan.

Na de viering in de H.H. Engelbewaarders ontmoeten we elkaar in de Korenaar. We zullen met elkaar praten over de rol van het gebed in ons leven. Wat bidden we? Waar bidden we? Waarom bidden we?

Leven in het zicht van de dood

woensdag 23 januari - 20.00u in de Bernarduskerk in Koudekerk a/d Rijn

Wanneer je hoort dat je zelf of een naaste gaat sterven, staat je wereld op zijn kop. Verdriet, woede, wanhoop en tal van andere emoties komen naar boven. Je moet de dood onder ogen zien en je opnieuw verhouden tot de mensen om je heen. Hoe geef je zin en betekenis aan de tijd die je rest. Hoe gaan geliefden om met de naderende iemand nabij zijn die gaat sterven, de naasten ondersteunen? Deze en andere vragen zullen aan bod komen op een avond naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Leven in het zicht van de dood. Als iemand van wie je houdt sterft" van Jacinta van Harteveld. Jacinta is

coördinator in Hospice Issoria in Leiden. Jacinta zal een inleiding op het boek houden en aan de hand van ervaringsverhalen praktische handreikingen geven. Er is daarnaast gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Het betreffende boek is deze avond te koop voor € 20.--. Anne-Marie de Groot, Mechtild Oostdam en Jolies Laméris zullen deze avond muzikaal omlijsten.

➤ **Volgende week, zondag 27 januari - 10.00 uur**

is de laatste zondag van de maand januari en wordt er aandacht besteed aan de middengeneratie. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Muzikale medewerking van de Promises Voices uit Bodegraven en organist Jos Qualm. Koster is Aad van Zanten. Diny Boer en Annemiek Hoogendoorn verzorgen de oppasdienst. Er is kindernevendienst o.l.v. Sandra v.d. Haven en Sharitsa Obispo. Ook is er tienernevendienst. De inzamelingen zijn voor PKN/catechese en educatie en voor de kerk.

Na afloop van de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.

Midden-Inn

Vieringen voor jou!

Je staat midden in het leven. Je hebt het druk met je werk, je gezin, sociale contacten, sport en vrijwilligerswerk. Het kost vaak moeite om alle bordjes in de lucht te houden. Geloven doe je wel, hoewel je zo je vragen hebt. Naar de kerk gaan schiet er nog wel eens bij in. Het spreekt je misschien ook lang niet altijd aan. Je ziet weinig leeftijd genoten, je mist de relevantie voor je dagelijks leven. Vanaf volgende week zondag is er op de laatste zondag van de maand in de Korenaar een kerkdienst die qua taal, vorm en inhoud probeert aan te sluiten bij jouw leven. Je bent welkom zoals je bent, met je geloof en ongeloof. We proberen ons verhaal te verbinden aan het verhaal van God met mensen. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor de jongste kinderen is er Oppas+, een korte viering rondom een prentenboek of een Bijbelverhaal. Er is kindernevendienst en tienernevendienst.

Aanstaande zondag is het thema: Wie is Jezus? Medewerking wordt verleend door het interkerkelijk koor Promising Voices uit Bodegraven.

➤ **En verder.....:**

40 dagen-kalender

Om de vastentijd bezinnend door te komen, heeft de Protestantse Kerk in Nederland de kalender 'Een weg met mensen' gemaakt. De kalender bevat veel korte meditatieve teksten en is gericht op praktische toepassing. Gebeden, gedichten, uitleg bij bijbelgedeelten met toepassing, en uitspraken van mensen over Pasen leiden de lezer door de veertigdagentijd naar Pasen.

De kalender kost €4.--. Een bestellijst ligt op de meeleeftafel of geef het door via predikant@pghkorenaar.nl. Bestellen kan t/m 3 februari.