



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

2 Oktober 2016

Volgnummer 1240

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, 2 oktober 2016

is ds. Marloes van Doorne uit 't Harde onze voorganger en begeleidt Corné van Doorne ons op het orgel. Hilbrand Zintel is onze koster. Er is kindernevendienst en Bjorna Wanders verzorgt de kinderoppas. Ook deze zondag bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber.

Collecten 2 oktober

1^e inzameling van uw gaven is voor PKN/Israël zondag

Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het Joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk verbonden met Israël. Vandaag op Israëlzondag, geven we extra aandacht aan die bron van ons geloof. Van harte aanbevolen.

2^e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee

Bloemengroet:

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en meeleven van ons allen naar mevr. N.v.d. Jagt-van Driel.

Bedankt.

Was blij verrast met de bloemen van de kerk voor mijn 90 ste verjaardag, Heel veel dank, met een hartelijke groet aan u allen,
Trix Slootweg

Volgende week, zondag 9 oktober 2016, Doopdienst

Deze dienst wordt geleid door ds. Carla Melgers. Organist is Piet Boon. De inzamelingen zijn voor de Diaconie en de Kerk. De kinderoppas wordt verzorgd door Esther Karens en er is ook kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid de doopouders de feliciteren bij de koffie in de grote zaal.

Doopdienst zondag 9 oktober

Op zondag 9 oktober zullen worden gedoopt:

Goof Quirinius, zoon van Marc de Jong en Nicoline van Zanten
Jacey, dochter van Rene en Lavinia Spruitenburg
Evy, dochter van Chris en Sylvia Koot

Wij zien met de familie van deze kinderen uit naar een vreugdevolle, gezegende dienst.

Orde van dienst

Thema: Loof de Heer

Israël-zondag

Lied voor de dienst Psalm 136
Welkom en mededelingen/Intochtslied
Zingen: Psalm 100: 1 en 2
Stil gebed
Groet
Zingen Psalm 100: 3 en 4
Kyrie
Gloria *Looft de Here, alle gij volken*
Opwekking 54 (canon)
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Zingen Kinderlied
Lezen Psalm 117
Zingen Psalm 117
Lezen Matteüs 5: 13-16
Matteüs 28: 16-20
Zingen Lied 117a
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
Dankgebed, afgewisseld met Lied 117d
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied Lied 150a
Wegzending en zegen

Welkom!
25-45 jarigen
zondag 9 oktober van 11.30 tot 13.00 uur
In de Dobber



Ontmoeting, (geloofs)gesprek, broodje eten
(er is kinderoppas)

Geloofsgespreksgroep Middenin, start 9 oktober, 11.30-13.00 uur

Voor iedereen tussen de 25 en 45 die met elkaar in gesprek wil gaan over wat hen bezighoudt in het leven en welke rol geloof hierin speelt.

Data: 9 oktober, 13 november, 4 december, 22 januari, 26 februari, 19 maart
Tijd: zondag na de kerkdienst

Locatie: kamer predikant
Leiding: ds Carla Melgers

OPROEP KINDEROPPAS : om deelnemers ruimte te geven rustig met elkaar in gesprek te kunnen gaan, willen we zorgen dat er oppas aanwezig is. Wie meldt zich aan?! (Lisette Langelaar; johan-lisette@kpnplanet.nl)

Running Dinner

De eerste aanmeldingen zijn binnen, dus we gaan bij elkaar eten!

Noq leuker is goed te kunnen rouleren dus hopelijk volgen er meer :



Op **zaterdag 8 oktober** organiseren we weer een Running Dinner. Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel.

De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen. In de Bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.

We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.

Ook als je niet kunt of wilt koken: van harte welkom! We hebben immers ook mensen nodig om de maaltijden te nuttigen.

Aanmeldingsformulieren liggen op de steen in de hal, en downloaden via de website kan ook:
<<http://www.pghkorenaar.nl>> www.pghkorenaar.nl. Opgeven kan tot 2 oktober.

Met vragen kun je contact opnemen met Ellen de Gelder (tel. 06-23654409), Heleen Polderman (tel. 071-3416744) of Marijke Westerman (email: <<mailto:westerman.marijke@gmail.com>> westerman.marijke@gmail.com). Iedereen kan meedoen, van harte welkom!

PEUTER- EN KLEUTERDIENST: KOM JIJ OOK? KOMT U OOK?

Op 9 oktober a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.

Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We luisteren naar het verhaal van 'De vader die bleef wachten'. Ook zingen we liedjes, maken we muziek en kun je na afloop iets drinken en wat knutselen. Vier(t) jij (u) het feest met ons mee?

Neem je ook een muziekinstrument en een kussen mee?

We hopen jou/u 9 oktober te zien.

OOSTERSE / NEDERLANDSE MAALTIJD TBV MYANMAR.

Dat wordt net als vorige jaren weer heerlijk smullen 😊😄👍🍴🍷🍽️!

Op zondag 6 november as vanaf 17.00 uur is er een maaltijd t.b.v. Myanmar (voormalig Birma), gehouden in de Korenaar.

Kosten € 12,50 p.p. Opbrengst geheel voor Myanmar.

Iedereen van harte welkom.

Graag opgeven voor donderdag 3-11-2015 bij Tieke van Zanten emailadres tieke57@hotmail.com.

Geld evt. Van te voren over maken op de bankrekening van de Miss. Commissie nummer

NL51RABO0325908370 t.n.v penningmeester Miss.Comm.Prot.Gem. Tbv Myanmar.

Tijdens deze maaltijd wordt er info verstrekt over de projecten die wij ondersteunen.

Deze maaltijd wordt georganiseerd door de Missionaire commissie.

WIJ HOPEN OP UW KOMST!

Namens de M.C.

Tieke van Zanten