



Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 2 april 2017, 5e zondag 40-dagentijd,

is ds. K. Bras uit Haarlem onze voorganger. Ed de Jong is koster en het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Er is kindernevendienst en Diny Boer-Harkes is aanwezig bij de kinderoppas. Na afloop is er voor iedereen koffie, thee en limonade in de hal en in de Dobber.

Collecten 2 april

1^e inzameling van uw gaven is voor doodgezwegen erfelijke ziekten; ALS, Alzheimer & Parkinson.

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds. Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Extra uitgangscollecte

De inzameling van uw gaven is voor de honger in Afrika, giro 555. Een dodelijke combinatie van geweld, armoede en extreme droogte veroorzaakt honger in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië, Jemen en omliggende landen. Juist de levens van kinderen, zieken en de allerarmsten zijn hierdoor in gevaar. We helpen mensen in de rampgebieden met eten, bijvoeding voor kinderen en medicijnen. Maar ook met contant geld, water, zeep en noodtoiletten. Schoon water, zeep en betere sanitaire voorzieningen hebben al miljoenen levens gered. Als water schaars is vervuild water vaak het enige alternatief. Mensen die daar ziek van worden, maar geen wc of zeep hebben, kunnen gemakkelijk anderen besmetten. Met goede hygiëne en sanitair voorkomen we dat. Voor goede hulp is geld nodig. Aan geld is op dit moment een groot tekort. Met uw steun redden we levens.

Bloemengroet:

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Piet en Map Hassefras.

Volgende week, zondag 9 april 2017, 9.30 uur 6e zondag 40-dagentijd

wordt de dienst geleid door ds. F.P.Leever uit Houten. Jos Qualm is organist en Aad van Zanten is onze koster. De 1^e collecte is voor de Kerk en de 2^e inzameling is voor de Diaconie. Mieke den Haan verzorgt de kinderoppas en er is ook kindernevendienst.

Iedereen is van harte uitgenodigd bij de koffie, na de dienst, in de Dobber en in de hal.

Paasontbijt

Zondag 16 april om 8.30 uur in de Grote Zaal / de Dobber

Kosten €2,50 p.p., kinderen eten gratis mee.

Feestelijk om Pasen zo gezamenlijk te beginnen, voor het begin van de kerkdienst.

Iedereen is van harte uitgenodigd om op Paasmorgen met elkaar te komen ontbijten in de Korenaar.

Wij zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee/sap en natuurlijk een ei.

Opgeven:

-via de intekenlijst in de kerk vanaf 2 april

-bij Marian Zintel (tel. 0172588615 / marian.hilbrand@ziggo.nl) of Ellen de Gelder (0623654409/ ellen@ewprocesbegeleiding.nl)

Orde van dienst

Lied voor de dienst: 221: 1, 2, 3

Welkom en mededelingen.

Intochtslied: Psalm 43:1, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Kyriegebed 3 maal afgewisseld met

gezongen acclamatie: Lied 301a

Gebed bij de opening van de Schriften

40-dagenproject met de kinderen

Gemeente en kinderen zingen het

projectlied

Eerste lezing: Ezechiël 37: 1-3, 11-14

(door lector)

Zingen: Lied 609: 1, 3 en 4

Tweede lezing: Lucas 19: 1-10

Zingen Lied 186: 1 t/m 5

melodie een keer voorspelen

Verkondiging

Zingen: Lied 531 1, 2, 3

Dankzegging en voorbeden

Collecten

Slotlied: Lied 834: 1, 2, 3

Zegen

Spardoosjes

Het is weer 40-dagentijd en de spaardoosjes zijn zondag 5 maart uitgedeeld.

Dit jaar is alles bestemd voor Myanmar.

Elke week tijdens de dienst zal er een stukje info over de verschillende projecten worden gegeven met medewerking van de kinderen en leiding van de kindernevendienst en de beameraars.

Op zondag **16 april**, eerste paasdag, zamelen we de doosjes weer in.

31 maart draaien we hier in de kerk de film "the lady".

The Lady vertelt het levensverhaal van Aung San Suu Kyi, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede van 1991.

Ze is een Myanmarese politica en leidt een geweldloze beweging voor de mensenrechten en democratie in het voormalige Birma.

De film verhaalt over de gebeurtenissen die plaatsvinden tussen 1988 en 1999. In 1988 verlaat Suu Kyi Oxford om haar zieke moeder te bezoeken in Birma, uiteindelijk zal ze daar ook blijven. Toen bij haar man, Dr. Michael Ari's, die ze sinds 1995 niet meer had gezien, in maart 1999 in Engeland prostaatkanker werd vastgesteld, werd Suu Kyi voor de haast onmogelijke keuze geplaatst in Birma te blijven of hem op zijn laatste ziekbed te bezoeken, met het risico dat ze bij terugkeer niet meer in het land zou worden toegelaten. We starten om 20.15 uur met koffie en thee en de film begint om 20.30 uur. Na afloop is er een drankje.

Kosten hiervoor zijn € 5, -.

Alles ten bate van Myanmar.

Paasbroodjesactie

Aanstaande vrijdag 7 april is onze paasbroodjesactie. Omdat er niet voldoende lopers zijn om in alle straten broodjes te verkopen is er ook de mogelijkheid om vrijdag 7 april vanaf 16.00u een broodje te kopen in de kerk of u kunt onderstaand telefoonnummer of emailadres gebruiken om een broodje te bestellen. Dit jaar is de paasbroodjesactie voor de laatste keer. Er wordt elk jaar veel geld opgehaald voor onze projecten, maar het vinden van lopers wordt elk jaar moeilijker. Als u dit jaar ons toch nog wilt helpen met de verkoop, kunt u zich ook melden bij onderstaande persoon.

Jolanda van Zanten tel.nr. 0172588605 of 0610870528 of mail: jolandavanzanten@hotmail.nl

Werkvakantie Filpisu-Mare

Met een groep van 12 jongeren gaan wij komende zomer op werkvakantie naar Filpisu-Mare in Roemenië. Er staat er een koffer in de hal die we graag gevuld meenemen. Helpt u mee?

In het kinderinternaat, waar wij gaan klussen, is er een groot tekort aan nieuwe ondergoedsetjes voor jongens en meisjes tussen de 5 en 11 jaar.

Ook tandpasta, tandenborstels, kinder-doucheschuim en shampoo zijn van harte welkom.

Namens de werkvakantiegroep hartelijk dank!

Wist u dat

vanuit 'DE Korenaar' het blad de Elisabeth bode verspreid wordt?

Het blad zit vol met interviews, prachtige foto's, een bijelrooster, een vraag aan de E-pastor,

Tips over mooie boeken, mooie verhalen, bijelweetjes en kortingen.



De Elisabeth bode verschijnt 23 x per jaar

En wordt door vrijwilligers van onze gemeente bezorgd.

Wilt u een jaarabonnement proberen voor maar 26,00 euro.

Of zou u er graag 1 willen ontvangen om door te lezen of geeft u liever een gift?

Bel of mail dan naar: 0172-532130 marisvanzanten@hotmail.com

Vriendelijke groet, Mariska Nieuwenhuijse