



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
19 januari 2014
Volgnummer 1099



Vandaag:

Bediening van de heilige Doop

Vandaag hopen we Pyke te dopen, zoon van René en Lavinia Spruitenburg-Schipper. We wensen hen, samen met familie, vrienden en gemeente, een goede dienst toe.

Deze doopdienst wordt geleid door ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Cok Rademaker is onze koster. Bjorna Wanders en Annemiek Hoogendoorn verzorgen de kinderopas. De kindernevendienst wordt geleid door Lydia Bol en Barbara van Rijthoven.

De inzamelingen zijn voor PKN/week van gebed voor de eenheid, oecumene, en voor de kerk. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie in de Dobber.

1e inzameling van uw gaven is voor Protestantse Kerk Oecumene Geloven in verbondenheid

Vandaag start de week van het gebed. In deze week worden wij als christenen opgeroepen om eensgezind te zijn. De Protestantse Kerk draagt ook zorg voor eensgezindheid en onderlinge verbondenheid. De kerk werkt aan oecumene door samen te werken in de Wereldraad van Kerken. Een ander bijzonder voorbeeld van oecumene is The Passion. Met dit jaarlijks terugkerende evenement rond Pasen, worden één miljoen mensen bereikt met het Evangelie; niet alleen leden van de kerken, maar ook mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. De opbrengst van deze collecte maakt activiteiten zoals the Passion, mogelijk. Helpt u mee?

2e inzameling van uw gaven is voor de Kerk

Uw diaconie

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mw. Jeanne Schurink.

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Pastoraat

Mw. Jeanne Schurink - Telman is weer thuis uit het ziekenhuis. Ze maakt het goed. Ze is blij en dankbaar met alle aandacht die ze, ook vanuit de gemeente, mocht ontvangen.
Hazerswoude-Dorp



Deze week:

Maandag 20 januari - 19.00u in de Hervormde kerk en 20.00u in de Regenboog

Avondgebed en ontmoetingsavond in de gebedsweek om de eenheid

In het kader van de landelijke "Week van Gebed voor de eenheid" (19-26 januari) organiseren de drie kerken van Hazerswoude-Dorp op maandag 20 januari een avondgebed in de Hervormde Kerk. De voorgangers zijn ds. W.G. van den Top, ds. M. van Doorne en diaken G. Greeve. Het (landelijk) thema is: "Is Christus dan verdeeld?" Het is Paulus die deze vraag stelt aan de Korintiërs (1 Korintiërs 1:13). Het begint er mee dat je gelooft dat Christus één is en zijn kerk dus ook. Gaandeweg moet je daar naar leren doen. Tussen geloven en doen staat: bidden. Kunnen we daar in deze viering gezamenlijk en met overtuiging ruimte voor maken?

Orde van dienst

Zingen: Lied 216: 1 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 105: 1 en 3
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Openingsgebed
Loflied: 'k Stel mijn vertrouwen
Lezen: Matteüs 25: 14-30
Zingen: Lied 314: 1 en 3
Uitleg en verkondiging
Muziek
Zingen: *Kind, wij dragen je op handen v. 1 en 2; 3*
Apostolische Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Doopt
Geloften ouders en gemeente
Zingen: *Kind, wij dragen je op handen v. 4*
Gebeden
Collecten
Slotlied: Lied 289: 1 en 3
Wegzending en zegen

Aansluitend om 20:00 uur is er een ontmoetingsavond in de "Regenboog". Het jaarthema van onze parochie: "Ken je bureu" is het onderwerp van gesprek. U bent van harte uitgenodigd. Deze beide bijeenkomsten (avondgebed en ontmoeting) staan in hetzelfde thema (Is Christus verdeeld?) maar staan verder los van elkaar en kunnen dus ook apart bezocht worden.

Leerhuis maandagen 20 januari en 10 februari 2014

Rabbin J.J.P. Boosman zal op 20 jan spreken over:

Wat is de betekenis van geloven in de joodse traditie.

In zijn lezing zal rabbin Boosman aan de hand van verschillende Joodse bronnen behandelen wat geloven is en hoe geloof zich verhoudt tot het verstandelijke.

Is er een verband tussen geloof en (juist) handelen en zoja, in hoeverre.

Boosman zal teruggrijpen op ook ons bekende bijbelse teksten.

Tenslotte zal hij stilstaan bij hetgeen mensen al dan niet versterkt in hun geloof.

Op de tweede avond is het onderwerp: Pesach, feest van slavernij en verlossing.

Een nadere toelichting bij dit onderwerp volgt later.

Rabbin Boosman (geb. 1947) was tot zijn pensionering werkzaam als hoofdkrijgsmachtrabbin.

Daarvoor was hij verbonden aan de Joodse geestelijke gezondheidszorg in Amersfoort.

Kerkbalans 2014.

Deze week zullen de vrijwilligers weer bij u langs komen om de antwoordenveloppe van Kerkbalans 2014 weer bij u op te halen. U kunt ons enorm helpen door de enveloppe al vast klaar te zetten.

Hartelijke groet, Wim Vreeke

Volgende week, zondag 26 januari 2014, 10.00u

Helaas kregen we bericht van ds. Ruben van Zwieteren dat hij zijn gastbeurt op 26 januari om persoonlijke redenen moet afzeggen. Hij hoopt een andere keer bij ons te komen. Gelukkig hadden we nog een alternatief: de meerkeuzedienst die in oktober niet doorging! Dus geef het door en komt allen. Een speciale dienst: je kan naar een preek luisteren, maar je kan ook creatief of muzikaal bezig zijn of je kan in discussie gaan met mede-gelovigen en mede-zoekers. We volgen het thema van de Nationale Bijbelzondag: Wijze woorden van Paulus. Je kan uit de volgende workshops kiezen:

- Wijze woorden voor doordeweeks (creatief)
- Wijze woorden van Paulus ! / ? (discussie)
- Zingen met Paulus (zingen)
- De grote talentenshow (kindernevendienst)
- Geloven met je hart en met je handen (tienernevendienst)
- Op reis met Paulus (Oppas+)
- Een extra lange preek met tussenzang

➤ En verder

Geloven met je kleinkinderen

toerustingsochtend voor grootouders

donderdag 30 januari - 10.00 tot 12.00u in de Dobber (koffie staat om 9.30u klaar)

o.l.v. ds Marloes van Doorne

kosten: bijdrage koffie/thee

opgave: vóór maandag 27 januari, predikant@pghkorenaar.nl / tel. 589164

'Wat is de hemel, oma?' 'Waarom praat u hier altijd met uw ogen dicht voordat we gaan eten, opa?'

Veel opa's en oma's worden ingezet in de opvang van kinderen. Sommigen passen af en toe op, anderen hebben vaste oppasdagen in de week. Zeker als je vaker oppast, dan word je in zekere zin ook mede-opvoeder. En dat kan ook gelden voor de geloofsopvoeding. Zeker als kleinkinderen thuis niet veel meekrijgen van het geloof, stellen ze veel vragen aan hun grootouders. Die vragen bepalen je ook weer bij je eigen geloof. Deze ochtend willen we ervaringen met elkaar uitwisselen en nadenken over welke rol grootouders kunnen spelen in de geloofsopvoeding van hun kleinkinderen.

Ben je wel geïnteresseerd, maar kan je niet op de aangegeven datum, geef het door.