



# GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

18 september 2016

Volgnummer 1238

Kopij inleveren/ insturen naar [gemeentebrief@pghkorenaar.nl](mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl)  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

## Orde van dienst

Lied voor de dienst: NLB 224 Elke dag ' vertelt over God de Heer (twee keer)  
Welkom en mededelingen  
Intochtslied: Psalm 121  
Stil gebed  
Groet  
Zingen Klein Gloria: NLB 195  
Kyriegebed  
Zingen Glorialied: NLB 1008  
Gebed bij de opening van de Schriften /  
Gebed van de zondag  
Gesprek met de kinderen  
Zingen Gemeente en kinderen . .  
zingen het "kinderlied"  
Schriftlezing: Amos 8: 4-8  
Zingen Lied: Psalm 138  
Schriftlezing: Lukas 16: 1-18  
Verkondiging  
Zingen Lied: 992  
Dankzegging en voorbeden - persoonlijk  
gebed - gezamenlijk Onze Vader  
Collecten  
Slotlied: NLB 426  
Zegen

### Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling.  
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.  
Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

### Vandaag, 18 september 2016

is onze voorganger mevrouw M.Jochemsen uit Utrecht. Organist is Herman Verbree en onze koster is Aad van Zanten.  
De inzamelingen zijn voor PKN/Vredesweek en de diaconie.  
Er is kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Celine van Rijthoven. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber/ het kerkplein.

### Collecten: 18 september

**1<sup>e</sup> inzameling** van uw gaven is voor PKN/Vredesweek  
Steeds meer beseffen we dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er óók berichten over mensen die zich inzetten voor vrede. Zij geloven dat je vrede kunt leren! De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwijzers in de steden scholen hebben opgericht waar kinderen van verschillende religies samen les krijgen. De kerk helpt in vluchtelingenkampen met voedselpakketten en medische zorg. Soms komen zij gezinnen tegen die uit elkaar gerukt zijn. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.

**2e inzameling** van uw gaven is voor de (eigen) Diaconie

### Oecumenische viering Vredesweek

20 september 19.00 uur Oecumenische viering Vredesweek in de Rooms Katholieke kerk, geleid door de drie voorgangers van de kerken in Hazerswoude-Dorp : Ds. C.C.A. Melgers, Ds. W.G. v.d. Top, en Pastoor R.L.M. Visser.

### Bloemengroet:

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet en meeleven van ons allen naar mevr. T.E Slootweg.

### Pastoraat

Mevr. A. Slootweg de Gelder verhuist 19 september a.s. naar de Driehof.  
We wensen haar een goede tijd toe in haar nieuwe omgeving.

### Volgende week, zondag 25 september 2016,

wordt de dienst geleid door ds. Carla Melgers. Jos Qualm bespeelt het orgel en Cok Rademaker is koster. De collecten zijn voor diaconie en kerk. Kinderoppas wordt verzorgd door Lavinia Spruitenburg en er is kindernevendienst. Wij ontmoeten elkaar ook na de dienst in de Dobber en de hal tijdens de koffie, ieder is van harte welkom

**20 september 19.00 uur** Oecumenische viering Vredesweek in de Rooms Katholieke kerk, geleid door de drie voorgangers van de kerken in Hazerswoude-Dorp: Ds. C.C.A. Melgers, Ds. W.G. v.d. Top, en Pastoor R.L.M. Visser.

En verder....

## Start basiscatechese



**Dinsdag 20 september van 14.45 tot 15.45 uur**

Aanstaande dinsdag zijn de kinderen van groep 7 en 8 welkom op de kamer van de predikant voor de basiscatechese. We willen praten, nadenken, verhalen delen en leren over alles wat met ons geloof te maken heeft. Ik hoop dat er veel kinderen komen en natuurlijk mag je vriendjes of vriendinnetjes meenemen.

**Ontmoetingsavond 18-30 jarigen**  
**Zondag 25 september van 18.00 tot 20.00 uur**  
**In de Dobber**



Iedereen in deze leeftijdsgroep, of iets erboven of eronder ;-)  
van harte welkom voor een maaltijd in de kerk. We zijn benieuwd wat jullie wensen en ideeën zijn over eventuele verdere ontmoetingen

**Start catechese 12-14 jarigen: eten en praten**  
**Dinsdag 27 september van 17.30 tot 18.30 in De Dobber**



Alle kinderen van de eerste twee jaren van de middelbare school zijn van harte welkom om op een aantal dinsdagavonden met elkaar te eten, te bidden, uit de Bijbel te lezen en te praten over leuke of juist verdrietige dingen die je meemaakt of bezighouden.

## Running Dinner



Op zaterdag 8 oktober organiseren we weer een Running Dinner. Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel.

De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen. In de Bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.

We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.

Ook als je niet kunt of wilt koken: van harte welkom! We hebben immers ook mensen nodig om de maaltijden te nuttigen.

Aanmeldingsformulieren liggen op de steen in de hal, en downloaden via de website kan ook: <<http://www.pghkorenaar.nl>> [www.pghkorenaar.nl](http://www.pghkorenaar.nl). Opgeven kan tot 2 oktober.

Met vragen kun je contact opnemen met Ellen de Gelder (tel. 06-23654409), Heleen Polderman (tel. 071-3416744) of Marijke Westerman (email: <<mailto:westerman.marijke@gmail.com>> [westerman.marijke@gmail.com](mailto:westerman.marijke@gmail.com)). Iedereen kan meedoen, van harte welkom!