



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente
Hazerswoude
18 mei 2014
Volgnummer 1116

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst Thema: **Calm after the storm** **Stilte na de storm**

Zingen: Lied 96a
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 647: 1, 3 en 4
Stil gebed en Groet
Klein Gloria
Kyriegebed Lied 301a
Glorialied: 304: 1,2 3n 3
Gebed van de Zondag
1^e lezing: Stilte na de storm
Gesprek met de kinderen en
Kinderlied ELB 447
*Kinderen gaan naar de
kindernevendienst,*
Lezen: Marcus 4: 35-41
Zingen: Lied 915: 1 en 2
Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
Zingen: Lied 887: 1, 2 en 3
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied: 655: 1, 2 en 3
Zegen

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8:45-9:15 u of 16:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag: zondag 18 mei 2014,

wordt de dienst geleid door ds. Janneke Nijboer uit Hazerswoude. Herman Verbree is onze organist. Koster is Aad van Zanten. Lisette Langelaar verzorgt de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Christiaan Knibbe. Na afloop van de dienst staat de koffie voor u klaar in de Dobber.

Diaconie

De 1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in Actie Noodhulp Zuid Sudan**. Honderdduizenden mensen zijn gevlucht en afhankelijk van hulp, terwijl door voedseltekorten een hongersnood dreigt uit te breken. 2^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie. Dat moeten we toch samen in stand houden?

Pastoraat

Avondmaalscatechese

vrijdag 23 mei – 15:30 tot 17:00 uur

Waarom vieren we het Avondmaal? En wat doen we dan allemaal?

Al enige jaren mogen kinderen in onze gemeente deelnemen aan het Avondmaal. Wel vinden we het belangrijk dat kinderen weten wat het vieren van het Avondmaal inhoudt.

Daarom nodigen we elk jaar alle kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 uit om over het Avondmaal te praten. In drie leeftijdsgroepen zullen we het hebben over de betekenis van het Avondmaal, over het samen vieren en samen delen. Elk jaar wordt een nieuw aspect van het Avondmaal met de kinderen behandeld. Daarom is het goed als de kinderen elk jaar komen. Ze leren ieder jaar weer wat nieuws. We luisteren naar Bijbelverhalen, gaan knutselen en spelletjes doen.

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Dhr. J. Slappendel.

Volgende week, zondag 25 mei 2014,

vieren we samen het heilig avondmaal. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne. De kinderoppas wordt verzorgd door Esther Karens en Dorien en Sigrig Voets. Manon de Jong en Martine Timmermans leiden de kindernevendienst. Er is ook tienernevendienst. De inzamelingen zijn voor kerk en onderhoudsfonds. De avondmaalscollecte is bestemd voor een diaconaal doel. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber.

En verder :

Jaarstukken 2013

Op de steen in de hal ligt ter inzage voor belangstellende gemeenteleden de jaarstukken 2013 van de kerk, de diaconie en de missionaire commissie. Schriftelijke reacties kunnen t/m 5 juni 2014 worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, dhr. J.L. van Dijk
Namens de kerkenraad, Wim Vreeke

Calm after the storm

Driving in the fast lane
Counting mile marker signs
The empty seat beside me
Keeps you on my mind

Livin' in the heartache
Was never something I pursued
I can't keep on chasing
What I can't be for you

Ooh skies are black and blue
I'm thinking about you
Here in the calm after the storm

Tears on the highway
Water in my eyes
This rain ain't gonna change us
So what's the use to cry?

I could say I'm sorry
But I don't wanna lie
I just wanna know if staying
Is better than goodbye

Ooh skies are black and blue
I'm thinking about you
Here in the calm after the storm

Ooh after all that we've been through
There ain't nothing new
Here in the calm after the storm

Maybe I can find you
Down this broken line
Maybe you can find me
Guess we'll know in time

Ooh skies are black and blue
I'm thinking about you
Here in the calm after the storm
There ain't nothing new
Here in the calm after the storm

Stilte na de storm

Terwijl ik rijd op de snelweg
en de kilometerpaaltjes tel
doet de lege stoel naast me
denken aan jou

Leven met liefdesverdriet
was nooit iets wat ik nastreefde
Ik kan niet najagen
wat ik niet voor jou kan zijn

De lucht is zwart en blauw
Ik denk aan jou, hier,
in de stilte na de storm

Tranen op de snelweg,
water in mijn ogen
Deze regen zal ons niet veranderen
Dus waarom zal ik nog huilen.

Ik zou kunnen zeggen dat ik spijt heb,
maar ik wil niet liegen
Ik wil alleen maar weten of blijven
beter is dan weggaan.

De lucht is zwart en blauw
Ik denk aan jou, hier,
in de stilte na de storm

Na alles wat wij hebben doorgemaakt,
is er niets nieuws te ontdekken, hier,
in de stilte na de storm

Misschien kan ik je vinden
onderaan deze gebroken streep
Misschien kun je mij vinden,
wij zullen het vanzelf wel merken
als het zover is

De lucht is zwart en blauw
Ik denk aan jou, hier,
in de stilte na de storm
Er is niets nieuws te ontdekken, hier,
in de stilte na de storm