



# GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude  
17 november 2013  
Volgnummer 1090

## ➤ Vandaag: zondag 17 november 2013:

Is de dienst voorbereid door ds. Marloes van Doorne en wordt gelezen door Hans Hassefras. Organist is Piet Boon. Wim Rademaker is onze koster. De kinderoppas wordt verzorgd door Tieke van Zanten en Celine van Rijthoven. Manon de Jong en Daphne Kalisvaart leiden de kindernevendienst. De inzamelingen zijn voor de diaconie en voor de kerk. Na afloop van de dienst bent u uitgenodigd voor de koffie in de Dobber.

### **Bloemengroet:**

De bloemen gaan vandaag naar Marloes, Corné en Paul. Als gemeenten heten wij hen hartelijke welkom, terug in onze gemeente nu met zoon Paul. Wij wensen het gezin een liefdevolle en een gezegende toekomst toe.

### **Lief en leed in de gemeente.**

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw wijkouderling en bij afwezigheid met de scriba (tel: 588793)

## ➤ Pastoraat:

Mevrouw Ineke Zintel (Dorpsstraat 129) heeft bij een val in huis haar been gebroken. Afgelopen woensdag is zij geopereerd. We wensen Haar een voorspoedig herstel toe. Haar adres is: LUMC, kamer J9 140, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Bep van't Wout heeft afgelopen woensdag een oog operatie ondergaan. Ze is wel weer thuis maar zal zich nog wel enige tijd moeten ontzien.

Mevrouw Slootweg - de Gelder uit het Rechthuys heeft een lichte beroerte gehad en kreeg een periode sonde voeding. Het slikken gaat nu weer goed. Na een periode van revalidatie is ze nu weer thuis en knapt weer op. Mw.Slootweg is erg blij dat ze de draad thuis weer kan oppakken.

### **Overleden**

Afgelopen week, op 8 november zijn twee gemeenteleden overleden. Het zijn:

Geertruida Zaal-Qualm. Zij woonde in de Driehof en is 93 jaar oud geworden. Donderdag jl. is zij na een dankdienst voor haar leven begraven op de algemene begraafplaats.

Op diezelfde 8 november is overleden Trijntje van Zanten-Sijtsma. Zij werd 81 jaar. De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben afgelopen vrijdag plaats gevonden.

## ➤ Deze week:

### **Thuiskomst familie Van Doorne**

Dit weekend hoopt de familie Van Doorne weer terug te keren in Hazerswoude. Hoewel Marloes de dienst van volgende week weer leidt, willen we u vragen het gezin toch nog een tijd rust te gunnen. Allereerst is er de afspraak dat Marloes nog tot eind januari verlof heeft en alleen de nodige diensten zal doen. Maar daarbij heeft het gezin alle tijd nodig om aan elkaar te wennen en aan de nieuwe situatie en voor de kleine Paul is er aandacht en tijd nodig om aan zijn nieuwe omgeving te wennen.

Dus, vragen of problemen? Graag contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba, ook de komende tijd.

## ➤ Volgende week:

### **Zondag 24 november 2013:**

is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan gedenken we de mensen die het afgelopen jaar overleden zijn. De dienst wordt geleid door ds. Marloes van Doorne. Organist is Jos Qualm. Kees de Jong is onze koster. Ellen van Zanten en Annemiek Hogendoorn verzorgen de kinderoppas. Er is oppas+. De kindernevendienst wordt geleid door Lisette Langelaar en Elze Verhorik. Ook is er tienernevendienst. De 1<sup>e</sup> inzameling is voor de diaconie en de 2<sup>e</sup> voor de kerk. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de grote zaal.

### **Orde van dienst**

Thema: Toekomst  
Zingen v. d. dienst Lied 885: 1 en 2  
Welkom en mededelingen  
Intochtslied Ps. 67: 1 en 2  
Groet  
Stilgebed  
Klein Gloria  
Gloria Ps. 103a: 1  
Gebed bij de opening van de Geschriften  
Kinderlied Lied 227 - 2x  
Kinderen gaan naar de kinderneven – dienst  
Lezen Ruth 3: 1-18  
Zingen Ps. 68: 2 en 7  
Verkondiging  
Muzikaal intermezzo  
Geloofsbelijdenis Korenaarbundel 44 (mel. Hoor, de engelen zingen de eer)  
Gebeden  
Collecten  
Slotlied: Laat ons zingen van de dromen. De verzen 1-2 en 3  
Zegen  
Zingen Amen

## ➤ En verder:

Beste gemeenteleden,

Als eerste heel hartelijk dank voor jullie meeleven en goede wensen die we o.a. via de blog mochten ontvangen. Dat doet ons erg goed. Heel fijn om te weten dat zoveel lieve mensen met ons meeleven. Paul komt in een warm bad terecht.

Als alles goed is gegaan, zijn we gisteren met zijn drieën thuisgekomen uit Zuid-Afrika. Het was een heel bijzondere reis en ervaring. We hebben nog niet veel van dit mooie land gezien, maar we zullen ongetwijfeld nog wel een keer terugkomen.

Terug in Nederland begint er een nieuwe fase. Paul en wij zullen moeten gaan wennen aan ons nieuwe leven als gezin. We willen jullie hierbij om hulp vragen. We weten niet precies hoe het zal gaan, maar de komende weken zullen we zo veel mogelijk met z'n drieën thuis zijn, zodat Paul gaat leren dat wij zijn echte, blijvende, thuis zijn. We ontvangen daarom geen bezoek aan huis. Ook zullen we nog niet gelijk met z'n drieën naar de kerk gaan. We weten dat jullie erg nieuwsgierig zijn om Paul te ontmoeten en wij kijken er ook erg naar uit om hem aan jullie voor te stellen, maar we zullen, voor zijn bestwil, nog even geduld moeten hebben. Ook willen wij jullie vragen om, als jullie ons zien, hem niet op te tillen. Het klinkt allemaal een beetje streng, maar Paul heeft het nodig voor een goede hechting. We willen liever dat we zometeen de teugels wat kunnen laten vieren, dan dat we spijt hebben dat we het niet zo hebben aangepakt.

Marloes zal vanaf zondag 24 november weer voorgaan in de kerkdiensten. Op een later tijdstip zouden wij graag zijn komst met jullie willen vieren.

Hartelijke groet,

Marloes en Corné van Doorne

## **Bedankt!!**

Lieve mensen, wat geweldig om zoveel post te ontvangen voor mijn verjaardag, dankbaar en blij ben ik daarvoor.

Ik weet dat dit mij helpt, om de nu ingeslagen weg verder te gaan!

Met een hartelijke groet van Mw. N. Slootweg van Aalst.

## **De Kruidnoten:**

De laatste kruidnoten staan nog op de steen, wie neemt deze laatste heerlijke kruidnoten mee?

U weet de opbrengst gaat naar de stichting ZOA (schoolspullen voor kinderen in Sudan), Afghanistan (schoon drinkwater)

en een project in Burundi (zaaigoed, mest en training voor een goede oogst).

We doen deze actie in samenwerking met de diaconie van de Hervormde Gemeente.

Hartelijk dank namens de gezamenlijke diaconieën.

## **Dode Zee-rollen in Assen - zaterdag 14 december 2013**

Op zaterdag 26 oktober probeerden we met een aantal gemeenteleden Assen te bereiken, om de tentoongestelde Dode Zee-rollen te bekijken. Helaas hebben we Assen niet bereikt. Daarom gaan we het op 14 december nog een keer proberen. We gaan deze keer met de auto. Wilt u ook mee, geef dit dan uiterlijk 30 november door aan Ben Kalisvaart: [benkalisvaart@cs.com](mailto:benkalisvaart@cs.com), tel 587434, of Erick Westerman, [erickwesterman@telfort.nl](mailto:erickwesterman@telfort.nl), tel. 501610.

We proberen weer hetzelfde programma te regelen, dus inclusief een lunch, inleiding en een bezoek aan deze unieke tentoonstelling in het Drents Museum. Enkele fragmenten uit de Dode Zeerollen worden getoond, tekstrollen die in 1947 zijn gevonden in Qumran in Israël. De manuscripten komen uit de 2<sup>e</sup> eeuw voor Chr. tot de 1<sup>e</sup> eeuw na Chr. Het gaat om Bijbelse teksten en alternatieve teksten die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. De wereldberoemde Dode Zee-rollen geven onschatbare informatie over de geschiedenis en cultuur uit de periode waarin belangrijke kenmerken van het jodendom en christendom gevormd werden. De tentoonstelling is op een aansprekende manier vormgegeven. Aan de hand van de fragmenten en andere objecten wordt verteld over de leefomgeving en omstandigheden in de tijd dat Jezus rondliep op aarde.

## **Orgelnieuws**

Afgelopen dinsdag heeft de hoofdorganist van de Prot. Gemeente Alphen aan den Rijn, bespeler van het monumentale Steinmeyer-orgel, de heer Simon Stelling, uit handen van wethoudster Hélène Oppatja zijn benoemingsbrief mogen ontvangen, waardoor hij nu officieel "Stadsorganist der Gemeente Alphen aan den Rijn" is. Na deze volzin als een echt "orgelpunt" zij vermeld, dat de plechtigheid plaatsvond in de Grote (advents-) Kerk, waarbij ik, samen met mijn echtgenote, aanwezig was als "vertegenwoordiger" van Hazerswoude en De Korenaar. Uiteraard is ook het Künckel-orgel ter sprake geweest.

Als organisten hebben wij straks het voorrecht werkzaam te zijn in een burgerlijke Gemeente met een stadsorganist en dus een gemeente waar (orgel)muziek in zit!!

Waarvan akte!!

Piet Boon