



Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 16 april, 9.30 uur, vieren we met elkaar het paasfeest

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Melgers. Muzikale begeleiding is er door Jos Qualm op het orgel en door de blazersgroep. Wim Rademaker is koster en de oppas wordt verzorgd door de familie Hoogendoorn. Er is kindernevendienst. Iedereen is van harte welkom om elkaar ook na de dienst te ontmoeten bij de koffie in de grote zaal.

Collecten 16 april, 1e PAASDAG

1^e inzameling van uw gaven is voor **PKN, Jeugdwerk**

JONGEREN ONTDEKKEN DE KRACHT VAN PASEN

Weten jongeren nog wat we vieren in de kerk met Pasen? Als hen die vraag wordt gesteld, antwoorden ze: Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe? Of nee... ging hij toen niet dood? Of het blijft angstvallig stil. Nelleke is catecheet en werkt bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In deze weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het Paasfeest. Nelleke helpt daarom kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan deze jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niets meer weten van geloven opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het Paasverhaal wél ontdekken. Als doordringt dat de liefde echt sterker is dan de dood, is dat een doorbraak waar iedereen enthousiast van wordt. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn.

Daar zet JOP zich voor in met het ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen. Helpt u mee?

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Symboliek in de liturgie Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan! De Paaskaars heeft als symbool het Hugenotenkruis. Stille getuige van het protestants zijn. De duif symboliseert de Heilige Geest.

Bloemengroet:

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar het echtpaar Windhorst-Lex.

Pastoraat

Mevr. Stijnman is ernstig ziek. Na een paar goede maanden na haar laatste operatie is er weer iets ontdekt wat niet goed is. Ze hoort volgende week wanneer ze geopereerd gaat worden.

We wensen haar en haar man en gezin alle kracht en sterkte die ze nodig heeft en denken aan hen.

Volgende week, zondag 23 april 2017, 9.30 uur,

wordt de dienst geleid door ds. P.M. Sonnenberg uit Alphen a/d Rijn. Koster is Aad van Zanten en Herman Verbree is onze organist. De 1^e collecte is voor PKN/Eredienst en Kerkmuziek; de 2^e inzameling is bestemd voor de Kerk. Martha Rademaker verzorgt de kinderopas en er is ook kindernevendienst. Koffie, thee en limonade staan na afloop klaar in de hal en in de Dobber .

Orde van dienst

Lied voor de dienst:

Morning has broken (Cat Stevens)

Welkom en mededelingen

Intochtslied:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang lied 868: 1, 2 en 5

Kyriegebed

Glorialied

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.

Zondagsgebed

Project kindernevendienst

Projectlied

Schriftlezing Johannes 20: 1-

Samenzang lied 642: 1, 2, 3 en 4

Schriftlezing Johannes 20: 11-18

Samenzang lied 642: 5, 6, 7 en 8

Verkondiging

Samenzang lied 641

Kinderen komen terug

Dienst van de gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied "U zij de glorie"

Uitzending en zegen

Huwelijk

Op 12 april zijn Daphne Kalisvaart en Niels van Leeuwen getrouwd!

De huwelijksinzegening heeft plaatsgevonden in de Hoflaankerk in Rotterdam.

Wij feliciteren Niels en Daphne van harte met hun huwelijk en wensen hen Gods liefdevolle nabijheid toe in hun leven als man en vrouw.

Daphne (dochter van Ben en Carla Kalisvaart) heeft zich jarenlang met hart en ziel voor het jeugdwerk van onze gemeente ingezet. We zullen haar missen en willen haar hartelijk danken voor alles wat zij heeft gedaan voor de kerk.

Gods zegen bidden wij hen toe:

Hijzelf gaat steeds vooraan

hoe ook hun weg zal gaan.

Geen mens weet waar en wat en hoe,

Toch mag je altijd hopen:

God doet de toekomst open

Korte ontruimingsoefening na de dienst van 23 april

Zoals u zich vermoedelijk herinnert is het afgelopen jaar in Kerkklanken het een en ander door het College geschreven over de calamiteiten procedure. De koster, diverse kerkrentmeesters en EHBO-ers hebben de Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) cursus gevolgd, gericht op ontruiming bij calamiteiten. We hebben met deze groep ook de ontruimingswegen, de plaatsen van de blusmiddelen e.d. doorgenomen. Om het niet te verleren moeten we jaarlijks een keer oefenen. Dat doen we niet onverwacht, maar aangekondigd. Het wordt een korte oefening, dus we kunnen snel aan de koffie. We roepen de aanwezige BHV-ers en EHBO-ers naar voren en reiken de hesjes uit. Degene met het rode hesje leidt de ontruiming en geeft aanwijzingen aan de BHV-ers in de gele hesjes. De BHV-ers nemen hun positie in en de gemeenteleden verlaten de kerkzaal (tenzij het slecht weer is) als volgt:

1. Degenen die in het vak vóór de kansel aan de Dorpsstraat zijde zitten, verlaten de kerkzaal via de nooddeuren onder "Het Kruis" en lopen naar het plein voor de hoofdingang.
2. Degenen die in het vak vóór de kansel aan de orgelzijde zitten, verlaten de kerkzaal via de normale uitgang naar de hal en lopen ook naar het plein voor de hoofdingang.
3. Degenen die in het zijvak zitten verlaten de kerkzaal en nemen de nooduitgang in de Grote Zaal aan de tuinzijde en lopen langs de heg naar de Korenmolenlaan en ook naar het plein voor de hoofdingang. Weet u meteen hoe mooi de gerenoveerde tuin is geworden ;-). Als iedereen daar is aangekomen, dan gaat u weer naar binnen aan de koffie en is de oefening voorbij.

LET OP! Altijd de aanwijzingen van de gemeenteleden met de gele hesjes volgen.

Uiteraard weten we dat er situaties zijn waarbij een nooduitgang is geblokkeerd. Dan zijn de aanwijzingen van de BHV-ers extra belangrijk. Maar we beginnen eenvoudig.

Het College van Kerkrentmeesters

Spaardoosjes

Wij hebben met elkaar 6 weken gespaard en vandaag op 1e paasdag kunt u de doosjes weer inleveren. Bent u het doosje vergeten. Geen nood. Ook volgende week kunt u het doosje nog inleveren. Wilt u liever een bedrag overmaken dan kan dat natuurlijk ook.

Rabobank NL51RABO0325908370 t.n.v. Missionaire Commissie Protestantse Gemeente.

Onder vermelding van Spaardoosjes 2017. Iedereen hartelijk dank voor het meesparen.

Uw missionaire commissie

Verslag strandwandeling 8 april 2017

Het clubseizoen zit er weer op. Het allerlaatste evenement was onze jaarlijkse strandwandeling.

We zijn met 16 auto's, waar 52 kinderen en 32 volwassenen zijn ingestapt, naar Katwijk aan zee gereden.

Daar zijn de kinderen en de begeleiders afgezet om de wandeling te beginnen richting Wassenaar.

Het weer werkte geweldig mee en er stond bijna geen wind. Alle deelnemers waren dol enthousiast.

Aangekomen in Wassenaar, kreeg iedereen een pakje drinken en iets lekkers.

De chauffeurs waren daar al eerder gearriveerd, en hebben ons daar opgewacht.

Toen iedereen was gearriveerd konden we met elkaar weer huiswaarts keren, om bij de "Regenboog" getraakteerd te worden op een lekkere zak patat met mayonaise.

Het was weer een geweldige happening, waarvoor we als leiding van de clubs, alle chauffeurs en iedereen die hier aan heeft bijgedragen weer heel hartelijk willen bedanken. De clubleiding.

Peuter- en kleuterdienst: Kom jij ook? Komt u ook?

Op 14 mei a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.

Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan samen op reis met Elia, zingen liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Ga jij met ons mee op reis?

En neem je een muziekinstrument en rugzak mee? Het lijkt ons leuk om jou/u 16 mei te zien!