



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
15 juni 2014
Volgnummer 1120

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit zijn!

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/ of met uw wijkouderling. Het beste is de predikant telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Woensdag is haar vrije dag.

Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag:

zondag 15 juni 2014,

is onze voorganger ds. Marleen Blootens uit Amsterdam. Organist is Jos Qualm. Aad van Zanten is onze koster. Nicoline van Zanten en Annemiek Hoogendoorn verzorgen de kinderoppas.

De kindernevendienst wordt geleid door Lisette Langeaar en Elze Verhorik. Na de dienst staat er koffie voor u klaar in de Dobber.

1^e inzameling van uw gaven is voor **KIA, Werelddiaconaat**



2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie.

Dat moeten we toch samen in stand houden?

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar, mw. G.N. van Vliet- van Aalst.

Pastoraat:

Bij mw. A. van Tol - de Wit was al een tumor geconstateerd in haar buik. Helaas zijn er ook uitzaaiingen gevonden. We wensen haar sterkte met alles wat er zo op haar afkomt en beslissingen die genomen moeten worden.

Zij mocht afgelopen donderdag weer naar huis.

Huwelijksjubileum

Afgelopen zaterdag 14 juni mochten Martha en Cok Rademaker-van Zanten hun 40-jarig huwelijk vieren. Op de uitnodiging voor het feest hebben ze geschreven, met een knipoog naar het 'robijnen' huwelijk: Wat mooi is, moet mooi blijven. Dat wensen wij hen inderdaad ook van harte toe. Van harte gefeliciteerd en nog vele mooie jaren met elkaar toegewenst.

Examens

De uitslagen van de examens zijn binnen. Vreugde, verdriet en spanning kwam in vele gezinnen deze week binnen. We feliciteren de geslaagden van harte met deze prestatie. Gods zegen bij alle nieuwe stappen die jullie nu gaan maken in jullie leven.

We wensen hen die nog een keer moeten heel veel succes en doorzettingsvermogen toe. Ook voor hun ouders en grootouders. Zet hem op!

Orde van dienst

Zingen voor de dienst:

Lied 84 a: alle verzen

Welkom en mededelingen

Zingen Intochtslied: Ps. 103: 1 en 3

Stil gebed

Groet

Klein Gloria

Kyrie met gezongen acclimatie:

Lied 367b

Heer, onze Heer, ontferm U over ons

Glorialied: lied 305: 1,2 en 3

Gebed bij de opening van de

geschriften

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: ELB478: 1 en 3

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: psalm 103:

Psalm 103: 5 en 7

Schriftlezing: Efeziërs:5 15-20

Zingen: lied 1005: alle verzen

Uitleg en verkondiging

Zingen: lied 103 C

Kinderen komen terug

Gebed

Collecte

Slotlied: 413: alle verzen

Zegen

Zingen Amen

Volgende week:

zondag 22 juni 2014,

wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne. Onze koster is Cok Rademaker. Annemiek Hoogendoorn verzorgt de kinderoppas en Charitsa Obispo en Christiaan Knibbe leiden de kindernevendienst. De 1^e inzameling is voor de diaconie en de 2^e voor het onderhoudsfonds. Na afloop van de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.

En verder:

Gedeelde zorg....

Afgelopen week vergaderde de kerkenraad voor de laatste keer voor de zomervakantie. We wilden graag allemaal zorgeloos de zomer tegemoet gaan, maar helaas zijn er nu al zorgen voor het komende seizoen. De vacatures die er na de zomer ontstaan in de kerkenraad zijn helaas nog steeds niet ingevuld. Er zijn veel gesprekken gevoerd, maar dat leverde geen positieve reacties op. We vonden geen mensen die de taken van anderen willen overnemen. Vandaar onze zorgen. Hoe gaan we verder? Wie vult de verschillende taken in? We willen ook niet de andere leden met extra taken opzadelen.

Wat overblijft zijn dus vraagtekens. Met die vraagtekens gaan wij de zomer in en vragen u om mee te willen denken, want gedeelde zorg is halve zorg. Misschien kunt u een oplossing aandragen of heeft u nog een suggestie. Schroom dan niet die aan een van de kerkenraadsleden door te geven. We moeten dit toch samen kunnen oplossen?

Uw scriba.

De Korenaar heeft een App

De kerk gaat met zijn tijd mee. Sinds heden hebben we een eigen App waarop je makkelijk nieuws en activiteiten van de Korenaar kunt vinden. De App draait voor een maand proef. We horen graag jullie reacties. Wat vinden jullie ervan? Maak je er gebruik van?

De App 'Protestant' is te downloaden via Apple's App Store of via Google's Play Store.

MiddenInn – barbecue op het plein

zaterdag 28 juni - vanaf 17:00 uur

kosten: €8.00 p.p., kinderen t/m 12 jaar eten gratis mee

opgave: ds. Marloes van Doorne, predikant@pghkorenaar.nl

Een gezellige en lekkere afsluiting van het MiddenInn-seizoen. In het bijzonder nodigen we iedereen tussen 25 en 50 jaar uit, maar iedereen die zich betrokken voelt bij MiddenInn is van harte welkom! Op het grote plein voor de kerk zullen we de barbecues aansteken en met elkaar eten.

Als Nederland op deze avond moet voetballen dan zetten we een groot scherm neer zodat we met z'n allen naar de wedstrijd kunnen kijken!

Gezocht: Zomerleiding kindernevendienst

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar enkele mensen die het leuk vinden om een keer kindernevendienst te leiden in de zomerperiode. Voor de volgende zondagen wordt leiding gezocht: **20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus, 17 augustus, 24 augustus.**

Wie meldt zich aan? Voor materiaal en verhalen wordt gezorgd.

Aanmeldingen graag bij mij: ds. Marloes van Doorne – 589164 of predikant@pghkorenaar.nl