

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en / of met uw wijkouderling. Het beste is de predikant telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Woensdag is haar vrije dag.

Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 14 september 2014,

is het startzondag. De dienst zal worden geleid door onze eigen voorganger ds. Marloes van Doorne. Organist is Corné van Doorne. Wim Rademaker is onze koster. Er is tijdens deze dienst geen kindernevendienst. Mieke de Haan en Lisette Langelaar verzorgen de kinderoppas. Na de dienst bent u uitgenodigd voor het vervolgprogramma van de startzondag. Het koffiedrinken zal in de Grote Zaal plaatsvinden.

1^e inzameling van uw gaven is voor PKN Jeugdwerk

Kinderen en jongeren in alle leeftijden hebben speciale aan-specifieke vragen en behoeften. JOP ondersteund hen met in hun ontwikkeling. Zo geeft JOP hen de ruimte om te ontdekken van God voor hen betekent.

2^e inzameling van uw gaven is voor het Angelman syndroom

Deze **stichting** stelt zich tot taak om informatie te verschaffen over dit syndroom aan ouders, artsen en andere hulpverleners. Tevens is het bevorderen van ouder-oudercontacten een belangrijk doel, evenals het bevorderen van (medisch) onderzoek. **Helpt u mee?**



syndroom

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
dhr. J. Verhorst

Pastoraat

Bedankt

Wij waren zeer verrast door de velen blijken van belangstelling en willen allen bedanken voor het mooie bloemstuk wat wij mochten ontvangen. Zoveel medeleven geeft ons kracht om verder te gaan.
Familie Spreij.

Deze week

Bijbelstudie 'Abraham'

Maandag 15 september van 20:00 tot 21:30 uur in de kerkenraadskamer

O.l.v.: ds. Marloes van Doorne ----- kosten: bijdrage voor koffie of thee.

In het najaar staan de verhalen over aartsvader Abraham en zijn familie op het leesrooster. We zullen er op zondag in de kerkdienst aandacht aan besteden in de verkondiging, maar voor iedereen die meer wil weten over de achtergrond en betekenis van deze verhalen is deze Bijbelstudiegroep. Deze eerste keer maken we (opnieuw) kennis met Abraham.

Orde van dienst

Thema:

Met hart en ziel: vieren en verbinden

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 5 en 7
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 122: 1 en 2
Bemoediging en Groet - Klein Gloria
Openingsgebed
Zingen: Lied 839
Inleiding thema
Zingen: Lied 657: 1, 2 en 4
Gesprek met de kinderen
Lezen: Genesis 11: 27 - 12: 9
Zingen: Lied 805
Uitleg en verkondiging
Gesprek
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Gebeden 'Heer, hoor mijn gebed'
Collecten
Slotlied: Lied 423
Wegzending en zegen
Amen: Lied 872



dacht nodig vanwege hun begeleiding en coaching om te groeien

Plexat - ontmoetingsochtenden voor kinderen en (groot)ouders

start vrijdag 19 september – 10:00 tot 11:30 uur in de Regenboog

Twee keer per maand organiseren wij een ontmoetingsochtend voor alle kinderen tussen 0-4 jaar met hun ouders, verzorgers, opa's en oma's en andere oppassers. Terwijl de kinderen spelen en eventueel wat knutselen, kletsen de grote mensen en delen ze ervaringen. Vanaf 10.00u bieden wij limonade, koffie en thee aan. Om 10:15 uur gaan we met elkaar een paar leuke liedjes zingen. Daarna is er alle tijd om te spelen en elkaar te ontmoeten. Rond 11:30 uur gaan we opruimen.

De ontmoetingsochtenden worden aangeboden door de Hervormde en Protestantse gemeenten in Hazerswoude-Dorp, maar staan open voor iedereen.

1^e woensdag in de maand – 10:00 tot 11:30 uur in de Korenaar

3^e vrijdag in de maand – 10:00 tot 11:30 uur in de Regenboog

Organisatie:

Hilde de Gelder, tel. 06-15127674/ hilde@hghaz.nl

Jolien Duiker, tel. 06-83026345

Marloes van Doorne, tel. 0172-589164 / predikant@pghkorenaar.nl

Oecumenische viering Vredesweek, zaterdag 20 september 2014,

zaterdag 20 september – 19:00 uur in H.H. Engelbewaarderskerk

Wereldwijd woeden er meer dan veertig oorlogen en gewapende conflicten en de verwachting is zelfs dat dit aantal verder toeneemt. Deze conflicten veroorzaken honderdduizenden burgerslachtoffers en miljoenen vluchtelingen. Door oorlog raken samenlevingen ontwricht en krijgen de economieën van deze landen een flinke terugslag te verduren. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen wanneer de kostwinnaar van een gezin wegvalt, wanneer medische behandelingen niet mogelijk zijn, wanneer de infrastructuur overhoop ligt en wanneer onderwijs niet meer gegeven kan worden. Elke minuut sterft er ergens ter wereld iemand als gevolg van gewapend conflict. Dat zijn 1500 mensen per dag en een half miljoen mensen per jaar. Een samenleving met wapens is niet de juiste weg naar vrede, zeker wanneer het om wapens gaat waarbij niet te vermijden is dat onschuldige burgers omkomen. Hier moeten we ons tegen blijven uitspreken. Daarom wordt in de Vredesweek, van 20 t/m 28 september 2014, extra aandacht gevraagd voor het thema 'ontwapening' onder het motto: wapen je met vrede!

We lezen Fillippenzen 2: 1-13.

Aanvang: 19.00 uur.

Volgende week, zondag 21 september 2014,

wordt de dienst geleid door ds. Burema-Kamphuis. Organist is Piet Boon. Kees de Jong is dan onze koster. Ook is er weer kindernevendienst, onder leiding van Lydia Bol en Martine Timmermans.

Martha Rademaker en Yvonne van Zanten verzorgen de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor PKN Vredesweek en het onderhoudsfonds. Na de dienst bent u uitgenodigd bij de koffie in de Dobber