



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

13 juli 2014

Volgnummer 1124

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/ of met uw wijkouderling. Het beste is de predikant telefonisch bereikbaar tussen 8:45-9:15 uur of 16:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Woensdag is haar vrije dag.

Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 13 juli 2014.

“Overstapdienst”.

Vandaag staan we in de overstapdienst met de kinderen uit groep 8 stil bij hun overgang van de basisschool naar de middelbare school en in de kerk van de kindernevendienst naar de tienernevendienst. De overstappers zijn Mathijs van Rijthoven, Lette Houwing, Sjoerd Morsink en Mathijs Knibbe. De dienst is samen met de kinderen en hun ouders voorbereid. Het thema is ‘Wij gaan verhuizen’. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Jos Qualm bespeelt het orgel. Onze koster is Kees de Jong. De kinderoppas wordt geleid door Lavinia Schipper en Bjorna Wanders. Lydia Bol en Daphne Kalisvaart leiden de kindernevendienst.

De inzamelingen zijn voor **diaconie** en **kerk**.

Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de grote zaal.

Deze week

Zomerzangavonden 2014

We starten op 16 juli en sluiten de reis af op 27 augustus. De reis begint op woensdag 16 juli in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn. De zomerzangavonden in de Kerken aan de Rijn staan in het teken van reizen. Op 23 juli zet ds. Marloes van Doorne de rondreis voort in de Engelbewaarderskerk. Voor het vervolg van de reis: Zie de posters bij onze kerken. Alle avonden starten om 19:00 uur en er is koffie na afloop.

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag als blijk van medeleven en met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. R. Zaal-van Gemenen.

Pastoraat

Dhr. Spreij is afgelopen maandag thuis gekomen uit het ziekenhuis. Hij is bijna twee weken opgenomen geweest voor onderzoek en behandeling. Een spannende en ingrijpende tijd.

Dhr. en mw. Spreij zijn dankbaar dat ze weer samen zijn.

Zorgcentrum Driehof.

Volgende week, zondag 20 juli 2014.

is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Organist is Piet Boon. Aad van Zanten is onze koster. De kindernevendienst wordt geleid door Joke Wolvers, de kinderoppas wordt geleid door Annemieke Hoogendoorn. Het is vakantie maar toch is er kindernevendienst. De 1^e inzameling is voor de kerk en de 2^e voor de diaconie. Na de dienst bent u welkom voor de koffie in de Dobber.

Orde van dienst

Thema: Wij gaan verhuizen

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3 en 7

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 27: 2

Bemoediging en Groet - Klein Gloria

Openingsgebed

Zingen: Lied 891

Gesprek met de kinderen

Zingen: Lied 923: 1 en 2

Lezen: Matteüs 7: 24-27

Zingen: Lied 931

Uitleg en verkondiging

Overstappen

Zingen: *Langs beelden van hoop*

Gebeden - Lied 1006

Collecten

Slotlied: Lied 416: 1, 2 en 4

Wegzending en zegen

Gesprek over visie 'Ontmoeting bij de Bron'

zondag 20 juli - na de dienst

Zoals u al eerder heeft gelezen of gehoord is de kerkenraad bezig met het schrijven van een nieuw beleidsplan. We willen daarbij graag de hele gemeente betrekken. In maart hebben we op de verschillende wijkavonden gevraagd naar kenmerken die u belangrijk vindt voor onze gemeente. Daar kwamen veel verschillende aspecten uit naar voren, maar drie voerden de boventoon:

1. Omzien naar elkaar; 2. een gastvrij huis bieden voor jong en oud en 3. voor anderen bidden.

De kerkenraad kreeg vervolgens de opdracht om, met deze drie kenmerken in het achterhoofd, een Bijbelverhaal uit te zoeken dat als inspiratiebron zou kunnen gelden voor de visie waarop het beleidsplan gebaseerd is. De kerkenraad heeft gekozen voor de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron (Johannes 4: 5-30). In Kerkklanken van juli vindt u de uiteindelijke visie. Deze visie vertelt hoe we zouden willen zijn als gemeente. Graag horen we u reactie. Na de dienst van zondag 20 juli gaan we graag met u hierover gesprek.

En verder :

Tentoonstelling 'Thuis in de Bijbel' in Catharijneconvent

zaterdag 2 augustus - vanaf 9:00 uur

U zult het ongetwijfeld gehoord hebben het Nederlands Bijbelgenootschap bestond vorige week 200 jaar. In dit jubileumjaar worden veel extra activiteiten georganiseerd, waaronder een speciale tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht. Deze tentoonstelling 'Thuis in de Bijbel' laat zien hoe Bijbelse verhalen ingebed zijn in de kunst en cultuur van de Lage Landen. Als geen ander gebruiken kunstenaars als Jan Steen en Pieter Aertsen hun vertrouwde omgeving voor het weergeven van deze grote verhalen. De tentoonstelling brengt een unieke combinatie van Bijbelverhalen verbeeld in een alledaags decor, zoals de Verloren Zoon in een eigentijdse kroeg, de Emmaüsgangers op reis door een Hollands landschap en Jezus op bezoek bij Marta en Maria in een zeventiende-eeuwse keuken.

Na een bezoek aan het tentoonstelling en de rest van het museum kan je een bezoek brengen aan de Utrechtse theatergroep Aluin. Zij brengen Bijbelverhalen op een heldere, grappige en ontroerende manier tot leven.

Corné en ik zijn van plan om op zaterdag 2 augustus naar het museum toe te gaan. Ik heb als donateur van het NBG 10 vrijkaartjes gekregen, misschien u ook wel? Het lijkt ons leuk om met een groep mensen naar Utrecht te gaan. We gaan met de trein. Een retourkaartje kost max. €10,50. Maar hoe meer mensen mee gaan, hoe goedkoper dat wordt. Van Utrecht Centraal is het ong. 20 min. lopen naar het museum.

Onderweg drinken we ergens koffie. We kunnen lunchen in het museum. Kosten voor koffie en lunch zijn voor eigen rekening. We vertrekken om 9.00u bij de Korenaar en we zijn in de loop van de middag weer terug. Gaat u mee? Opgave t/m zondag 27 juli bij ds. Marloes van Doorne, tel. 589164 /

predikant@pghkorenaar.nl

Stuur de kerk een kerk

14 september is het weer Startzondag. Het thema is 'Met hart en ziel -vieren en verbinden'. We vieren onze verbondenheid met elkaar en met God. Maar als Protestantse Gemeente in Hazerswoude-Dorp zijn we ook verbonden met de kerken wereldwijd. We willen daar graag iets zichtbaar van maken. Daarom willen wij iedereen vragen om een ansichtkaart te sturen naar de Korenaar wanneer je deze zomer op vakantie bent of een dagje uit bent geweest. Op deze kaart moet een kerk afgebeeld zijn.

De kaarten hangen we op een prikbord in de hal zodat er een kleurrijke collage ontstaat van allerlei kerken over de hele wereld. Doen jullie mee?

De kaarten kunnen gestuurd worden naar:

De Korenaar, Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp