



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
13 januari 2013
Volgnummer 1046

Liederen en lezingen voor zondag 13 januari - Vuurdoop

Be still, for the presence of the Lord; Ps. 100: 1 en 3; Gz. 280; *Ik zal er zijn voor jou*; Luc. 3: 15-22; Gz. 166: 2 en 4; *God, ik geloof in uw scheppende kracht*; Gz. 249: 2 en 3

➤ Vandaag:

wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Is Piet Boon onze organist. De kostersdienst wordt waargenomen door Cok Rademaker. De oppasdienst wordt verzorgd door Susanne v. d. Haven en Bjorna Wanders en Lydia Bol en Martine Timmermans leiden de kindernevendienst. De inzamelingen zijn voor kerk en diaconie. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en blijk van medeleven van ons allen naar Mw. N. Vonk – van Driel.

De 2e inzameling: is voor de **Diaconie/** eigen werk

Inmiddels heeft werkend en schoolgaand Nederland weer de normale gang te pakken. Heeft het leven in de Korenaar de afgelopen weken topdagen gehad. Ook de diaconie heeft het druk gehad in die dagen. Uitrusten is er niet bij, het werk van de diaconie gaat onverminderd voort en een nieuw jaar vraagt ook de aandacht. Oikocredit, seniorenmiddag, noodhulp, schuldhulp, er zijn zoveel projecten die om hulp vragen. Samen kunnen wij een deel van die hulp geven.
Uw diaconie

Taizé gebedsviering in de Korenaar

vanavond, 13 januari - 19.00u

Een Taizé-viering is een viering waarin eenvoudige gezangen, begeleid door piano centraal staan. De teksten van die liederen zijn maar een paar woorden lang, meestal bijbelteksten of gebeden, maar in de herhaling schuilt de kracht. Wie wil zingt mee, wie wil luistert. Een enkele korte bijbellezing, een psalm, een gebed is alles wat gesproken wordt, er is geen preek of overweging. Wie wil kan op een aangegeven moment naar voren komen en een kaarsje aansteken.

We volgen de lezing van die zondag in Taizé: Lucas 3: 15-22.

Er zal een gelegenheidskoor gevormd worden o.l.v. Heleen Polderman. Dit koor oefent voorafgaand aan de viering. We repeteren van 16.30u tot 18.00u, daarna eten we met elkaar. Neem zelf een boterhammetje mee, wij zorgen voor soep. Om 19.00u begint de gebedsviering. Vind je het leuk om te zingen, doe dan mee!

Pastoraat:

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

➤ **Deze week:**

Driehofkring

donderdag 17 januari - 15.00 tot 16.00u in de Bovenzaal

We lezen dit seizoen met elkaar bekende en minder bekende psalmen. Ds. M. van Doorne leidt de middag rond psalm 90. Bewoners van de Driehof en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

➤ Volgende week zondag, 20 januari 2013

Is onze voorganger ds. M. v. Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne, de kosterdienst wordt waargenomen door Hilbrand Zintel. De oppasdienst wordt verzorgd door Lisette Langelaar en Lavinia Schipper. De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Wanders en Elze Verhorik. De 1^e inzameling is voor PKN/Oecumene en de 2^e voor het onderhoudsfonds. Na de dienst staat de koffie voor u klaar in de Dobber.

Volgende week op:

Dinsdag 22 januari 2013,

Oecumenische viering in de week van gebed

In het kader van de Week van Gebed organiseren de drie kerken in ons dorp een gezamenlijke viering en een oecumenische ontmoetingsavond van de drie kerken. Om 19.00 uur is er een viering in de RK-kerk H.H. Engelbewaarders O.l.v. ds. W.G. van den Top, ds. M. van Doorne en Pastoor G. Greeve. Daarna begint om 20.00 uur een ontmoetingsavond in de Korenaar.

Het landelijk thema van de Week van Gebed (20-27 januari 2013) is 'Wandelen met God', gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6: 8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan.

Na de viering in de H.H. Engelbewaarders ontmoeten we elkaar weer in de Korenaar. We zullen met elkaar praten over de rol van het gebed in ons leven. Wat bidden we? Waar bidden we? Waarom bidden we?

Woensdag 23 januari - 20.00u in de Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk

Leven in het zicht van de dood

Wanneer je hoort dat je zelf of een naaste gaat sterven, staat je wereld op zijn kop. Verdriet, woede, wanhoop en tal van andere emoties komen naar boven. Je moet de dood onder ogen zien en je opnieuw verhouden tot de mensen om je heen. Hoe geef je zin en betekenis aan de tijd die je rest. Hoe gaan geliefden om met de naderende iemand nabij zijn die gaat sterven, de naasten ondersteunen? Deze en andere vragen zullen aan bod komen op een avond naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Leven in het zicht van de dood. Als iemand van wie je houdt sterft" van Jacinta van Hartevelt. Jacinta is coördinator in Hospice Issoria in Leiden. Jacinta zal een inleiding op het boek houden en aan de hand van ervaringsverhalen praktische handreikingen geven. Er is daarnaast gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Het betreffende boek is deze avond te koop voor € 20.--. Anne-Marie de Groot, Mechtild Oostdam en Jolies Laméris zullen deze avond muzikaal omlijsten.

➤ En verder

Vermelding jarigen in Kerkklanken

In het verslag van de kerkenraad in Kerkklanken stond heel kort iets over de vermelding van de verjaardagen in ons maandblad. Om misverstanden te voorkomen leggen we u even de gang van zaken uit. Omdat er bij wijkouderlingen en het kerkelijk bureau nog wel eens vragen komen van mensen die niet met hun verjaardag en leeftijd in Kerkklanken vermeld willen staan, is aan de kerkenraad voorgesteld om de leeftijdsgrens naar 80 jaar op te schuiven. Daar was geen bezwaar tegen binnen de kerkenraad, maar wel met de aanvulling dat dit eerst overlegd moet gaan worden met de wijkmedewerkers, omdat zij vanuit de praktijk weten waar wel of niet behoefte aan is. Er zijn duidelijk ook mensen die er wel degelijk prijs op stellen en het is niet de bedoeling om hen niet te bezoeken. Kortom we willen niemand in de kou laten staan, maar mensen ook niet tegen hun wil in de publiciteit plaatsen. Hoe we dit kunnen regelen wordt nu overlegd. U hoort hier later meer over.

Jlvd.

College van Kerkrentmeesters

Correctie op de Jaarstukken 2011 van de kerk.

In de jaarstukken die in juni jl. op de steen in de hal ter inzage voor de gemeenteleden zijn neergelegd, zijn twee foutjes gesloten.

Ten eerste: de tweede pagina van het deel "detail uitgaven" is in het kopieerwerk niet meegenomen en ontbrak in het gepresenteerde pakket.

Ten tweede: de gepresenteerde balans pagina was een verkeerde versie.

De juiste versie van beide boven genoemde pagina's zijn nu op de steen beschikbaar voor hen die de stukken willen archiveren of completeren.

Met vriendelijke groet,

Wim Vreeke, namens het college van kerkrentmeesters

40 dagen-kalender

Om de vastentijd bezinnend door te komen, heeft de Protestantse Kerk in Nederland de kalender 'Een weg met mensen' gemaakt. De kalender bevat veel korte meditatieve teksten en is gericht op praktische toepassing. Gebeden, gedichten, uitleg bij bijbelgedeelten met toepassing, en uitspraken van mensen over Pasen leiden de lezer door de veertigdagentijd naar Pasen.

De kalender kost €4,--. Een bestellijst ligt op de meeleeftafel of geef het door via predikant@pghkorenaar.nl. Bestellen kan t/m 3 februari.

Verkeerde jas mee genomen.

Vrijdag na afloop van het filmhuis miste een mevr. haar rode jas, na afloop hing een andere rode jas aan de kapstok, echter niet die van mevr. Er heeft iemand dus een verkeerde jas meegenomen.

Hij kan omgeruild worden in de korenaar, of men kan contact opnemen met suus Vreeke 589568.

Fotografen in de kerk

U regelmatig zult een fotograaf aan het werk zien in en rondom kerkdiensten. Zij maken foto's voor onze nieuwe website. Als u bezwaar heeft om op een foto te staan, laat dit dan weten aan de ouderling van dienst. Als er kinderen op de foto staan, zullen de ouders voor de publicatie om toestemming worden gevraagd.