



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

12 juni 2016

Volgnummer 1224

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkoreenaar.nl De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkoreenaar.nl

Vandaag, - zondag 12 juni 2016

De dienst wordt geleid door ds. Carla Melgers. Organist is Piet Boon. Hilbrand Zintel is onze koster. Manon de Jong leidt de kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Sjaan Bos. Na afloop van de dienst bent u welkom bij de koffie in de hal en de Dobber

Femke van der Haven, Daisy Hoogendoorn, Steyn Verhorik en Jarl Zandstra, afscheid van de kindernevendienst. In deze dienst, die samen met de kinderen en hun ouders is voorbereid, zullen zij ons zelf vertellen waaraan zij denken bij "overstappen".

Zij krijgen een afscheidskado mee van de kindernevendienst en van de gemeente en hun ouders zullen een wens voor hun kind uitspreken.

God gaat met deze kinderen mee het leven door; dat geloven wij. Als gemeente zullen wij hen dit biddend toezingen.

Inzamelingen

De 1e inzameling van uw gaven is voor **Diaconie, Financiële steun Iraans gezin.**

Zoals u inmiddels weet kreeg de diaconie enige tijd geleden een mail van het Diaconaal Platform Alphen met een oproep voor steun aan een vluchtelingen gezin afkomstig uit Iran. Het gezin is erg dankbaar voor alle steun die ze mogen ontvangen. De dochters doen het erg goed op school en krijgen erg veel begeleiding van hun leraren, de leraren zijn erg enthousiast over hun vorderingen. Het bezwaarschrift is enige tijd geleden door het IND afgewezen, in middels heeft hun advocaat hoger beroep aangetekend bij de rechter.

2e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

Bloemengroet:

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke felicitatie van ons allen naar het echtpaar Hassefras-van Aalst. Zij waren 31 Mei 60jaar getrouwd.

Afscheid kindernevendienst van:

Femke van der Haven,
Daisy Hoogendoorn, Steyn Verhorik, Jarl
Zandstra

Orde van dienst

Woord van Welkom
Orgelspel
Lied voor de dienst: Lied 218
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 150: 1
Stil gebed/Groet
Zingen Psalm 150: 2
Kyriegebed(met Steyn)
Glorialied: Dit is de dag (in canon)
Gesprek met de kinderen
Zondagsgebed
Bjorna speelt altsaxofoon
Kinderen naar de nevendienst
Daisy, Femke, Steyn en Jarl vertellen waaraan ze denken bij "overstappen"
We luisteren naar Whitney Houston – *Greatest Love Of All*
Dhr. Arie Snel, de opa van Steyn, vertelt over zijn 'overstap' als 12 jarige
Bjorna speelt altsaxofoon
Schriftlezing Marcus 6: 7-13 door Femke
Zingen: Lied 806
Preek: Samen op weg met de zegen van God
Solozang/samenzang: Vader maak mij tot een zegen(Opwekking 710)
Kinderen komen uit de nevendienst
Afscheid van Femke, Daisy, Steyn, Jarl
Zingen: Lied 416 (staande)
Dienst van de gebeden (met Jarl)
Onze Vader zingen (Elly & Rikkert)
Inzameling van de gaven
Slotlied Melodie Gez. 173
Uitzending en zegen

Volgende week, zondag 19 juni 2016

Is onze voorganger Mw. E. Verheul uit Benthuizen. Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm. Wim Rademaker is onze koster. De inzamelingen zijn voor kerk en diaconie. De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en de familie Hoogendoorn verzorgt de kinderoppas. Na de dienst staat er koffie, thee, of limonade klaar in de hal en de Dobber

En verder....

Hoe gaat het nu met het Iraanse gezin dat wij financieel steunen.

Wij hebben als diaconie, Ruby Loppé uitgenodigd op onze vergadering op 30 mei. Ruby is heel nauw betrokken bij dit gezin, en is onze contactpersoon. Ruby werkt samen met zijn vrouw Henny voor Stichting Open Deur. Zij zetten zich in voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze werken ook samen met het DPA, Diaconaal Platform Alphen. De contacten zijn via de mail ook altijd open en duidelijk, maar zo persoonlijk was ook erg prettig. Het gezin dat wij ondersteunen is ruim twee jaar geleden gevlucht vanwege hun Christelijk geloof. Zij kwamen toen in Italië aan, daar was het een chaos. Zij hadden Nederland als doel, daar hadden zij ook familie wonen. Zij zijn hier dus Illegaal, als zij naar hulpinstanties gaan, krijgen zij een ticket naar Italië. Als zij daar nu als Christen terecht komen, tussen de Moslims, gaat het zeker niet goed. Zij zijn inmiddels helemaal ingeburgerd, de kinderen gaan naar school. Ze wachten nu de uitspraak af van hun hoger beroep. Als dat negatief is, moeten zij nog negen maanden wachten, dan hebben zij recht op het aanvragen van een verblijfsvergunning. Deze zullen ze dan bijna met zekerheid krijgen. Hun echtgenoot en vader woont nog in Iran. Als alles achter de rug is, en zij hebben een verblijfsvergunning, dan worden zij herenigd. Laten we hopen dat het zo mag aflopen.

Wij hebben nu besloten om deze mensen te blijven helpen, tot het moment dat die negen maanden voorbij zijn. Ruby is ons daar erg dankbaar voor, en bedankte ons zeer voor de hulp. Hij gaat via DPA ook weer andere diaconieën benaderen voor hulp. Hij complimenteerde ons, als gemeente en diaconie voor onze actieve uitstraling. Door zijn bezoek is er weer meer duidelijkheid over de situatie van dit gezin.

Uw diaconie

Een nieuw jaarboekje.

Het (kerkelijk) jaar is bijna voorbij. De vakantietijd breekt aan. Maar voor u op vakantie gaat vragen wij u nog even in het jaarboekje te kijken en ons te melden of er gegevens veranderd moeten worden. Dat kan zijn van uw werkgroep, afdeling of club. Leest u de tekst nog even na en meld ons of er iets gewijzigd moet worden, zodat wij eind augustus weer een nieuw jaarboekje kunnen aanleveren met juiste gegevens.

Graag voor 10 juli per mail naar scriba@pghkorenaar.nl

Vast dank voor uw medewerking.

Organiseren van de startzondag

Zondag 11 september is het startzondag: we beginnen dan met elkaar -na een hopelijk mooie en zonnige zomer - weer aan een nieuw seizoen. De kerkenraad is op zoek naar mensen die deze zondag mee willen helpen organiseren. Voor vragen en/of opgave kun je je melden bij Nelleke de Beus.

preses@pghkorenaar.nl