



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

11 juni 2017

Volgnummer 1276

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Van 17 juni tot 8 juli is onze predikant (i.v.m. vakantie) afwezig

In deze periode kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scribe Ellen de Gelder (tel 06-23654409, E-mail: scriba@pghkorenaar.nl).

Vandaag, zondag 11 juni 2017, 9:30 uur

is ds. Carla Melgers onze voorganger en begeleidt Jos Qualm ons op het orgel. Hilbrand Zintel heeft deze zondag kosterdienst. Lisette Langelaar verzorgt de oppas en er is kindernevendienst.

Vanmorgen nemen drie kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten: **Anna van Gosliga, Elise Karens en Matthijs de Geus**, afscheid van de kindernevendienst. God gaat met deze kinderen mee het leven door; dat geloven wij. Als gemeente zullen wij hen dit biddend toezingen. Anna zal een stuk op de piano spelen en Elise en Matthijs zullen uit de Bijbel lezen.

Koffie, thee en limonade staan voor iedereen klaar in de Dobber en in de hal (en bij mooi weer ook buiten).

Collecten 11 juni

1e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in Actie, Wereld diaconaat**

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden.

Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen dagelijks het leven van de straatkinderen in Medellín. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool.

Ook doen ze mee met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding volgen. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staande te blijven in de maatschappij.

2e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:

Vandaag gaan de bloemen als groet van ons allen naar Corry en Jaap de Ruiter.

Volgende week, zondag 18 juni 2017, 9.30 uur, Viering Heilig Avondmaal

Deze dienst wordt geleid door ds. Marloes van Doorne uit 't Harde en Corné van Doorne bespeelt het orgel.

Orde van dienst

Lied voor de dienst: 218
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 139b: 1
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang Psalm 139b: 2
Anna, Matthijs en Elise ontsteken hun doopkaars aan de Paaskaars
Samenzang 216: 3
Kyriegebed
Glorialied 704: 3
Liturgisch bloemstuk
We luisteren naar: "Mag ik dan bij jou"
Gesprek met de kinderen
Gebed
Kinderen naar nevendienst
Bijbellezing Numeri 6:22-27 door Matthijs
Anna speelt piano: Comptine d'un autre été: l'après-midi- Yann Tiersen (from the movie Amélie)
Bijbellezing Lucas 10:1-12, door Elise
Samenzang "Jerusalaim"
Overdenking
Samenzang "Losgelaten om te leven" (tekst: Janneke Nijboer,
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Afscheid Anna, Elise en Matthijs van de kindernevendienst
De kinderen worden gezegend
Wij bidden zingend de kinderen Gods zegen toe
Samenzang lied 416 (staande)
"In memoriam" Laura Margaretha Slappendel-Belt (door Rudo)
Zingen lied 23b: 1, 2 en 3 (begeleid door Rudo op het orgel)
Dienst van de gebeden
Onze Vader (zingen)
Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
Inzameling van de gaven
Slotlied 423
Uitzending en zegen

Koster is Wim Rademaker, er is kindernevendienst en Lavinia Spruitenburg is aanwezig bij de oppas. Naast de Avondmaalscollecte zijn er inzamelingen bestemd voor Kerk in Actie/ Diaconaat en de Kerk. Ook na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie in de hal en in de Dobber.

Bezorgen gemeentebrief/orde van dienst

één van onze bezorgers van de gemeentebrief/orde van dienst, gaat verhuizen.

Wij willen Truus van Dorp hierbij hartelijk bedanken, voor de jaren die zij ons hiermee heeft geholpen.

Nu zoeken wij dus iemand die deze functie over wil nemen.

Het gaat om ongeveer één uurtje in de vijf weken.

Zegt u, ik vind het wel lekker om een uurtje te fietsen, en hierbij de brieven te bezorgen, meld u zich dan aan.

Wij, als diaconie en de mensen thuis, zijn daar erg mee geholpen.

U kunt zich aanmelden bij Nynke Wanders, tel. 06-49396264.

Uw diaconie.

Mag ik dan bij jou

Als de oorlog komt,

En als ik dan moet schuilen,

Mag ik dan bij jou?

Als er een clubje komt,

Waar ik niet bij wil horen,

Mag ik dan bij jou?

Als er een regel komt

Waar ik niet aan voldoen kan

Mag ik dan bij jou?

En als ik iets moet zijn,

Wat ik nooit geweest ben,

Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen,

Droog jij m'n tranen dan?

Want als ik bij jou mag,

Mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt,

Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,

En als ik dan bang ben,

Mag ik dan bij jou?

Als de avond valt,

En 't is mij te donker,

Mag ik dan bij jou?

Als de lente komt,

En als ik dan verliefd ben

Mag ik dan bij jou?

Als de liefde komt,

En ik weet het zeker,

Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen,

Droog jij m'n tranen dan?

Want als ik bij jou mag,

Mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt,

Ik hou een kamer voor je vrij

Mag ik dan bij jou schuilen,

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen

Droog jij m'n tranen dan?

Want als ik bij jou mag,

Mag jij altijd bij mij

Kom wanneer je wilt,

'k hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt,

En als ik dan bang ben,

Mag ik dan bij jou?

Als het einde komt,

En als ik dan alleen ben,

Mag ik dan bij jou?

Samenzang Yerushalayim

Er is een stad van vriend en vreemde

Diep in het bloemendal

Er is een mens die roept om vrede

die mens roept overal

Refrein:

Jerusalaim, stad van God

Wees voor de mensen een veilig huis

Jerusalaim, stad van vrede

Breng ons weer thuis

Er is een huis om in te wonen

voorbij het dodendal

Er is een vader met zijn zonen

Zij roepen overal

Refrein

Er is een tafel om te eten

voorbij het niemandsland

Er is een volk dat wordt vergeten

Dat volk roept overal

Refrein

Er is een wereld zonder grenzen

zo groot als het heelal

Er is een hemel voor de mensen

dat hoor je overal

refrein