



# GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

1 januari 2017

Volgnummer 1253

Kopij inleveren/ insturen naar [gemeentebrief@pghkorenaar.nl](mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl)  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

## Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Tel. predikant: 0172-589164. E-mail: [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

## Vandaag, zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag

De dienst is voorbereid door de liturgiecommissie en ds. Carla Melgers.

Om **10 uur** staat de koffie klaar in de Dobber en in de hal zodat we elkaar eerst Nieuwjaar kunnen wensen voordat om **10.30 uur** de dienst begint.

Herman Verbree is organist en onze koster is Wim Rademaker. Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst

## Collecte 50 % Kerk en 50% ( Eigen) Diaconie



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning

## Uit de gemeente.

Hartelijk bedankt voor alle belangstelling in de vorm van kaarten, bezoeken en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna in het verzorgingshuis Vivaldi.

Het heeft mij heel goed gedaan.

Inmiddels ben ik de dag na Kerst weer thuis gekomen. De revalidatie zal echter nog enkele maanden doorgaan.

Een hartelijke groet, Ali Slappendel'

Hartelijk dank

Voor de belangstelling voor en na de operatie van de nieuwe heup. Ook voor de mooie bloemen die wij ontvingen uit de Kerk

Het gaat goed met de heup en hoop binnenkort weer in uw midden te zijn.

Hartelijke groeten

Dick en Lena van Vliet

## Volgende week, zondag 8 januari,

is onze voorganger ds. A.Moolenaar uit Lisse. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon en Hilbrand Zintel is koster. De inzamelingen zijn voor Diaconie en Onderhoudsfonds. Er is kindernevendienst en Yvonne van Zanten verzorgt de kinderoppas. Na de dienst is iedereen welkom elkaar te ontmoeten bij de koffie, thee, limonade in de Dobber en in de hal

## **Orde van dienst**

Lied voor de dienst Lied 221

Woord van welkom

Intochtslied Psalm 8: 1, 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang Lied 117d: Laudate  
Domine

Kyriegebed

Samenzang Lied 215 afwisselend  
gezongen en gesproken het gedicht op  
de pagina ernaast.

*(Dus: zingen : 1 , lezen eerste strofe  
gedicht, zingen vers 2, strofe 2 enz.  
aan het eind de verzen 6 en 7 zingen.  
Marianne Bol leest de strofes.)*

*Gesprek met de kinderen*

Samenzang Lied 781: 1, 3 en 4

1<sup>e</sup> schriftlezing Numeri 6: 22-27

Overweging "gezegend zijn"

Samenzang Lied 418

2<sup>e</sup> schriftlezing Lucas 2: 21

Overweging "gekend zijn"

Samenzang Lied 513

Geloofsbelijdenis n.a.v. lied 340c

*(afwisselend gezongen door Marianne,  
Ellen en Heleen*

*en de tekst gesproken door jou.*

*Toelichting: de voorzangteksten lezen  
en waar allen bij staat zingen wij).*

*Kinderen komen terug*

Dienst van de gebeden

Zingen uit Rakeelings nabij (lied zie

achterzijde weekbrief: Een zee van tijd)

Inzameling van de gaven.

Slotlied Lied 425

Zegenbede

## FILMHUIS

Vrijdag 14 oktober was de eerst filmavond van dit jaar. We keken met ongeveer 50 mensen naar de film "The lady in the van", en hadden met elkaar een gezellige avond. Leuk om te constateren dat we iedere keer weer nieuwe gezichten zien. Voor wie nog nooit geweest is: kom gerust eens een kijkje nemen, de sfeer is altijd zeer genoeglijk en je bent echt een avond uit.

De volgende avond is op 13 januari, we kijken dan naar de film "ROOM". Deze film is gebaseerd op het boek van de Ierse schrijfster Emma Donoghue. Joy Newsome ["Ma"]leeft samen met haar vijfjarig zoontje Jack in *Room*, een afgesloten ruimte in de tuin van Old Nick, de man die haar zeven jaar eerder ontvoerde en haar sindsdien regelmatig verkracht. De leefwereld van Jack, die als gevolg hiervan in *Room* geboren werd, reikt niet verder dan de kleine kamer. Voor hem bestaat de rest van de wereld alleen op televisie. Op een dag weet hij te ontsnappen en zijn moeder te bevrijden...

We beginnen weer om 20.00 u. en vanaf 19.45 u. staat de koffie/thee klaar. Van harte welkom!  
Ottolien de Vlaam

### Lied "Een zee van tijd".

Geschonken krijgen wij een zee van tijd.  
Het jaar ligt als een brede kuststrook open  
en nodigt ons haar stranden te belopen,  
het voetpad tussen nu en eeuwigheid.

De tijd ligt vóór ons met z'n eb en vloed;  
bekende stromen en nieuwe getijden,  
dagen van rouw, of uren van verblijden  
en overal uw stem die ons ontmoet.

Uw wijdse ruimte nodigt mensen uit,  
om voluit op hun toekomst aan te leven.  
Moed om te zijn door moed om zich te geven.  
Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid.